



Nieuwsbrief

P 708450
bpost

Januari, Februari, Maart 2024

Gemeenten en Gehandicapten vzw

«Adresblok»

V.U.–. Thérèse Swinters Rozenkranslaan 49A bus 26 3600 Genk



Gemeenten en Gehandicapten vzw
Van Dijcklaan 18
3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 478 44 76 82



Website:
<http://www.geng-info.be>
Emailadres:
contact@geng-info.be

Vrijblijvende giften
Bankrekeningnummer
IBAN: BE68 3631 4681 8634

Gezegende en een gelukkig 2024!



2023 is alweer voorbij! Het was een bewogen jaar, ook voor G&G vzw maar wij willen vooral dankbaar zijn! Dankbaar dat de Bijbelclub weer groeit, dankbaar voor iedereen die een hart heeft voor het werk van G&G vzw, dankbaar voor de 3 nieuwe medewerkers die ons vervoegd hebben. Dankbaar voor de vele vrijwilligers! Dankbaar voor JOU!

Dankbaar voor Jezus Die ook stierf voor onze broers en zussen met een mentale en fysieke beperking.

Wij wensen jou en jouw familie de allerbeste wensen voor 2024! Ook al weten we niet wat het nieuwe jaar brengen zal, wij weten dat Jezus Delfde is gisteren, vandaag en morgen. In Hem vinden wij onze vreugde, Hij is onze hoop en Hij geeft ons vrede.

Marc, Thérèse, Joke, Annemarie & Paul

Gebedspunten

Wilt u bidden dat meer leiders een antwoord op onze enquête willen invullen.

In de afgelopen tijd hebben we meer deelnemers in de *Bijbelclub*. Daarbij maken we ook meer tijd voor gezelligheid en samen onze picknick eten. Onze Gastvrouw, Anne zorgt dan ook voor koffie, thee enz.

Welke steun en gebed kunnen we goed gebruiken ?

- Voor praktische organisatie als we onze picknick meebrengen. Anne zorgt voor drinken
- hoe leren we het beste de nieuwe mensen kennen, hoe hen goed aanvoelen
- hoe het evenwicht houden tussen de 'veteranen' in de BijbelClub en mensen die de BijbelClub pas leren kennen. we willen iedereen op een gepaste manier aan zijn trekken laten komen
- doordenken van het programma : hoe brengen we Gods Boodschap dichterbij hen die niet of weinig kunnen lezen of schrijven of zelfs moeilijk spreken.
- Waar halen we telkens de inspiratie vandaan? Natuurlijk uit de Bijbel, maar voor de praktische uitwerking hebben we Gods Geest echt nodig.

.....

Rondvraag rond Handicap

Beste leiding,
Ongetwijfeld hebben jullie als gemeenteleiders wel eens gehoord van 'Gemeenten & Gehandicapten' een christelijke organisatie (<http://geng-info.be>) met als doelstelling om mensen met een handicap te integreren in de Christelijke Gemeenten.

In het verleden werden er meerdere initiatieven door G&G opgezet, zodat deze doelgroep niet in een vergeethoekje terecht zou komen.

Denk aan het present zijn met een infostand tijdens christelijke samenkomsten, aan het opzetten van een Bijbelclub voor volwassen mentaal gehandicapten in bepaalde gemeenten, of de nieuwsbrief van G&G, die om de drie maanden uitkomt en dit jaar al aan zijn 30ste jaargang is. We merkten in de afgelopen jaren dat het stiller en stiller wordt als het over dit thema gaat, vandaar dit mailtje naar jullie toe.

Graag willen we dit initiatief, om het Evangelie te brengen aan mensen met een handicap, terug onder jullie aandacht brengen. We vrezen echter, dat door de druk op de schouders van de gemeenteleiders, door het 'teveel' werk op weinig schouders, vergrijzing en de zovele vragen om 'weer' eens deel te nemen aan één van die goede christelijke initiatieven, het moeilijk moet

zijn om nog eens extra aandacht te geven aan dit onderwerp.

Als er in de gemeente iemand bereid zou zijn om contactpersoon te willen zijn, worden jullie als leiders niet belast en geeft het ons de mogelijkheid om in samenspraak met de contactpersonen van de verschillende gemeenten een beter zicht te krijgen van het aantal personen met een handicap in jullie gemeenten en we in relatie met elkaar een netwerk kunnen opzetten van betrokkenen in Vlaanderen.

De verzamelde informatie via de contactpersonen zal ertoe bijdragen of het mogelijk is om in bepaalde regio's een Bijbelclub voor volwassen mentaal gehandicapten al dan niet op te zetten. Daarom onze vraag om in de gemeente uit te zien naar een contactpersoon.

Bij een ja, graag naam en contactgegevens. Een nee is ook een antwoord.

Het zou fijn zijn een berichtje van jullie te ontvangen.

Graag reageren op volgend mailadres;

contact@geng-info.be

Gemeente ambassadeur

We hebben leiders in Gemeenten gevraagd om op zoek te gaan naar iemand door voor hun Gemeente contact wil houden, ambassadeur wil zijn van G&G vzw. We hebben hier maar heel weinig reactie op gekregen.

Het is niet onze bedoeling dat u allemaal overbelast wordt met de zorg voor mensen met een handicap.

We merken dat heel kleine aandachtspunten, niet alleen goed zijn voor mensen met een handicap, maar meestal sterk ten goede komen aan de hele gemeenschap, die we als Christenen zeker nastreven.

We merken dat Gemeenten aangeven dat er in hun samenkomsten geen mensen met een handicap zijn. De Wereld Gezondheidsorganisatie geeft aan dat 1 in 7 personen een wettelijke erkenning voor een of andere handicap heeft.

De WHO geeft daarvoor een lijst uit van criteria en condities die erkend worden als "handicap". Hoe zijn de cijfers in uw samenkomsten?

En zijn de wettelijke inspanningen voorhanden waardoor mensen met een handicap zich welkom kunnen voelen.

Sorry, maar opnieuw zijn we aan het zeggen wat u moet doen. Ik kan enkel voor mijzelf en enkele van mijn vrienden spreken: als we niet zeker zijn dat toegankelijkheid (niet alleen voor een rolstoel, maar ook voor bv. een blinden of) dan heeft het voor ons geen zin om zelfs maar ons eigen huis te verlaten. Misschien is dát niet eens mogelijk zonder een klein beetje hulp.

Onze enquête is dus niet bedoeld om meer werk te organiseren in de Gemeenten, maar een middel om onze evangelisatie inspanningen nuttiger te maken voor zoveel mogelijk mensen. 1 Korinthe 12:22 of Johannes 13:35 "Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Praktische liefde.

De reizen die we dit jaar al hebben gemaakt

Paul Roman **over de bergen**

Bijbelclub: September 2023

In september waren we met de Bijbelclub 'Samen onderweg in de bergen'.

Na het gezamenlijk eten van onze boterhammetjes begonnen we met het zingen van enkele liederen met kleine verwijzingen naar de bergen, waarna we op het beeldscherm afbeeldingen toonden van mooie bergen van overal, met ook de hoogste en gevaarlijkste bergen op de wereld.

Om zulke bergen te beklimmen heb je een goede uitrusting nodig en vraagt dat ook veel kracht en moed.

Als hoogtepunt van ons verhaal lag de focus op dat zo kleine 'bergske' Golgotha, waar dat het niemand zou lukken om die opdracht daarboven op Golgotha te vervullen, ook niet de sterkste bergbeklimmers, niemand... behalve één. Alleen de Here Jezus kon op Golgotha ervoor zorgen dat onze zondelast werd weggedaan. Op vele bergtoppen zien we ook een kruis staan, waardoor we boven op zo'n berg ook herinnerd worden aan wat de Here Jezus voor ons gedaan heeft. Hij is onze Verlosser en is Heer van alle bergen.

Na zang, woord en beeld werd het tijd om nu naar de kerkzaal te gaan, waar een grote kampeertent stond opgesteld. Zo konden de deelnemers zelf ervaren hoe het is om in zo'n tent te zitten, te liggen... Verder in de zaal op het podium, stond een bergtentje opgesteld met bijbehorend klimmateriaal. Mooi te zien hoe nieuwsgierig en betrokken de deelnemers waren, in een warme dons jas voor heel lage temperaturen, of met een klimgordel aan, of voorzichtig voelend aan de scherpe stijgijsers en de punt van een ijsbijl.

Voor het afsluiten kregen de deelnemers nog een 'glimsteentje' mee als herinnering. Zo'n steentje lijkt op

een gewone steen... totdat daar licht op valt en begint te schitteren. Dat dit ook zo bij ons mag zijn... als het licht van de Here Jezus op ons en in ons schijnt... dan veranderd alles.



Joke Baum **door de woestijn**

BijbelClub Oktober 2023

Met de BijbelClub zijn we samen onderweg.

Ik mocht samen met de gasten op weg door de woestijn.

Er stond een halogeenlamp , daar konden ze hun hand even voor houden, om zich voor te stellen hoe warm het aanvoelt als de zon zo schijnt in de woestijn.



In Jesaja 43:19 lezen we; Zie ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.

Jesaja 43:20b want Ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren.

Hier was het belangrijk om te weten dat we de weg van de Heer moeten volgen en Hij zal alles voorzien wat we nodig hebben.

Jesaja 55:1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.

Hier hebben we een zoektocht gedaan naar wa-

ter en brood. We zijn dan in de kerkzaal op zoektocht geweest naar waterflesjes. Hier hebben we dus zelf wat voor moeten doen, maar bij de Heer is alles helemaal gratis. Hoe mooi is dat!

Maar natuurlijk is er wel iets belangrijks wat we niet mogen vergeten!! Dat lezen we in;

Johannes 6:35 En Jezus zei tegen hen; Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij geloofd zal nooit meer dorst hebben.

Jezus vraagt wel om in Hem te geloven. En dan zorgt Hij voor ieder van ons, elk naar zijn eigen noden.

Het was fijn om deze mooie boodschap te mo-



gen overbrengen naar onze gasten. Ook dat ze actief meewerkten in de zoektocht. De kleding die ze in de woestijn dragen even aantrekken is natuurlijk ook altijd spannend om te doen.

Info

Op naar 200.000 gebruikers van de European Disability Card

“Met de European Disability Card toon je aan dat je erkend bent voor een handicap, ook als die onzichtbaar is.

De kaart geeft je recht op voordelen in je vrije tijd, zoals korting op een inkomticket voor een museum of betere toegang tot attracties in een pretpark.

De kaart is gratis en je kunt hem eenvoudig online aanvragen. Vanaf 1 januari 2024 krijg je de kaart zelfs automatisch. Meer informatie : <https://eudisabilitycard.be/nl>

De data van de BijbelClub in Genk in 2024:

21 januari

18 februari

17 maart

21 april

19 mei is Pinksteren (stellen we uit of doen we een week eerder?)

16 juni einde van seizoen.