

## Gemeenten en Gehandicapten vzw

V.U.–. Thérèse Swinters Rozenkranslaan 49A bus 26 3600 Genk

### Paasgedicht

Moeilijke dagen waren  
het,  
die dagen voor Pasen  
Jezus' vrienden en het  
volk  
hoopten andere dingen  
dan wat Jezus wist  
Hij werd veroordeelt  
geslagen en  
aan het kruis gehangen  
voor ons, voor mij, voor u



En toen was het Pasen  
opstanding  
nieuw leven  
geloof  
ongeloof  
verwarring  
geloof  
Noch altijd  
geen echt geloof  
of niet meer.

Gezegende Paasdagen ! Thérèse



### Hier zijn de data BijbelClub tot juni 2023:

16 april 2023 **vanaf 12:30u**  
21 mei 2023 **vanaf 12:30u**  
18 juni 2023 **vanaf 12:30u**

en dan is het alweer zomer.

## **Maak Jezus bekend.**

Elke gemeente is uniek en elke situatie niet identiek aan de andere, maar misschien is er bij u in de gemeente wel een persoon met een handicap. Misschien is er een kind dat ook naar het kinderwerk van uw gemeente gaat.

U zoekt misschien naar manieren hoe u het woord van God bekend kunt maken aan mensen met een handicap.

De lessen die u geeft vanuit Gods Woord hebben een eeuwige impact. Het onderwijzen van Bijbelse waarheden is belangrijk voor mensen om Christus te leren kennen en om geestelijk te groeien, net zoals al het andere dat er gebeurt wanneer we samen komen als gelovigen. Hoe je naar hen kijkt, hoe je met hen spreekt en hoe je interactie met hen hebt, kan Gods liefde naar hen reflecteren. Jouw inspanning laat zien dat Gods Woord voor iedereen is, inclusief degene met een handicap.



In 1 Kor.3:6-8 schrijft Paulus naar de gemeente in Korinthe:

ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groeikracht. Niet wie plant of begiet, is belangrijk, maar wie voor de groei zorgt, en dat is God. Of iemand nu plant of begiet, beiden zijn even belangrijk; wel zal ieder het loon krijgen naar het werk dat hij gedaan heeft.

In een volgende nieuwsbrief hopen we u mee te nemen hoe u het Woord kunt overbrengen naar iemand met een handicap.

## **Even voorstellen, onze nieuwe gastvrouw**



Hierbij wil ik mij even voorstellen als gastvrouw van de Bijbelclub te Genk.

Mijn naam is, Anne Schillebeeckx, ik ben op mijn 16de jaar levensjaar in het Genkse komen wonen met mijn familie. Ondertussen heb ik nog 4 jaar in

Hong Kong en 2 jaar in Portugal gewoond van 1986 tot 1993.

Sinds 2000 ben ik wedergeboren, en discipel van de Heere. Dit is een heel leerproces natuurlijk waar ik nog iedere dag in groei, God zij dank. Als verzorgende bij Familiehulp ben ik veel met "zorgen voor" bezig. Omdat ik regelmatig omgang heb met Thérèse Swinters, de gangmaker achter de bijbelclub, werd ik door haar aangesproken om mijn talent als "zorgende", voor mensen met een handicap te gebruiken. Ik sta achter de filosofie van inclusie van gehandicapte in de gemeente en het versterken van het geloof in Jezus Christus onze Heer.

Zelf heb ik officieel sinds 2010 een psychische handicap. Maar dat kun je natuurlijk niet zien, maar het is wel een handicap hoor.

Mijn invaliditeit kwam tot uiting na 6 jaar in het buitenland. Ontstaan naar aanleiding van een trauma in mijn toenmalig huwelijk. Maar God wist beter en daarom sta ik hier vandaag als sterkere vrouw in de Heere. God is goed en hij veranderd mensen ten goede voor wie lijden. Vreemd om te zeggen, maar ik heb de weg naar de Heere gevonden doordat ik er alleen voor stond en hierdoor zelf kon en moest kiezen welke weg ik wou gaan, de brede of de smalle.

Ik draag eerlijkheid en oprechtheid hoog in het vaandel. En wordt boos wanneer dat niet gebeurd.

Ik ben dankbaar dat ik een lid ben van het lichaam van Christus en stel mijn vertrouwen in de Heere, met Hem is niets onmogelijk.

Jazeker ik draag de Heere in mijn hart maar ben soms erg stuntelig met de omgang met anderen en ondervind hierbij veel onderliggende stress.

Maar de Heere is goed...

Amen

Mogen wij nog eens uw aandacht vragen voor een onderdeel van G&G vzw.

## **De Bijbelclub**

is gestart in juni 2002 met een eerste kennismaking en het uitleggen van ons doel. Vroeger schreven we al eens uitgebreid over de bedoelingen en werking van Bijbelclub.

[Lees hier.](#)

In september 2022 zijn we na een lange periode, door Corona, niet samen gekomen. We hebben een nieuwe start gemaakt. Maar zoals zoveel mensen, en ook Christenen is het een moeilijke start geweest. Medewerkers en deelnemers hebben afgehaakt of nemen genoeg met wat er dicht bij huis of zelfs thuis kan gevonden worden.

Heel wat mensen met verstandelijke beperkingen hebben (bijna) geen deel aan de werking van het Lichaam van Christus omdat ze opgevangen en begeleidt worden door mensen die niet of weinig bekend zijn met de Bijbel. Hoe zal ik het zeggen? Zelfstandige mensen kiezen zelf of ze willen deelnemen, of ze waarnemer willen zijn, of weg blijven van alle activiteiten. Mensen met (verstandelijke) beperkingen hebben die keuze vaak niet. Dat hebben we duidelijk kunnen waarnemen in Corona tijd.

Toch nog Bijbelclub in Genk.

In september zijn enkele nieuwe mensen komen meewerken in Genk. Twee van hen hebt u al leren kennen in de vorige Nieuwsbrief G&G vzw. Nu stellen we u onze nieuwe gastvrouw voor. Zie hiervoor haar eigen tekst.

Maar we hebben ook ons tijdstip van samen komen aangepast aan de behoefte van deelnemers en medewerkers. Houdt u er ook rekening mee als u eens wilt langs komen? U bent welkom mits even verwittigen op voorhand.

We komen nu samen op elke 3de zondag van de maand om 12.30 uur tot ongeveer 14.00 uur, en we brengen onze eigen boterham of picknick mee.

Maar als u er eens zin in hebt om ons te verwennen, dan staan we altijd klaar om samen met u een soepje of iets anders van u te eten. Wilt u dat ook even op voorhand laten weten dan kun-

nen we gasten en hun begeleiders of familie laten weten dat ze die keer minder zelf hoeven mee te brengen.

En ons programma : dat lijkt nog altijd heel veel op wat we vroeger deden:



we eten dus samen en dat is nieuw, we bidden samen voor het eten en voor onze activiteit, we vragen God om ons te helpen iets van Hemzelf te mogen leren we zingen, meestal samen met video's, maar af en toe komen muzikanten ons verwennen we luisteren en bidden voor elkaar als er dingen zijn die moeilijk zijn of ook als we de Heer kunnen danken voor fijne dingen. soms spelen we een toneeltje uit de Bijbel of we maken een knutselwerkje, tekening etc. Eigenlijk vormen we zo samen een deel van het Lichaam van Christus, zoals we dat ook in de gewone samenkomsten doen met alle Christenen onder elkaar. Daar horen we bij zoals alle volwassenen, jongeren, kinderen etc.

Nog even vermelden dat de Bijbelclub in Genk op dit moment de enige is in Vlaanderen, hoewel er individueel en in de andere plaatselijke gemeenschappen wel aandacht is voor deze groep van mensen met beperkingen.

Wilt u meer inlichtingen over G&G vzw of de Bijbelclub, contacteer ons gerust.

Bedankt voor uw gebed en interesse in de Bijbelclub.

## Column

### NIET ZIEN EN TOCH GELOVEN

Het moet meer dan 40 jaar geleden zijn dat ik Brugge bezocht met het zangkoor waar ik toen deel van uitmaakte. Of we op die uitstap ook een concert gegeven hebben, weet ik niet meer. Wat ik me nog wel herinner is een bezoek aan een tentoonstelling in het oude St.-Janshospitaal, gewijd aan schilderijen van Jan Van Eyck.

Natuurlijk ben ik vaker in Brugge geweest; ik heb er mijn laatste examen afgelegd voor een kwalificatie als telefonist, toen nog een uitstekend beroep voor blinden. En een bezoek aan het Venetië van het noorden was de laatste etappe van onze huwelijksreis.

We zouden dus naar die schilderijtentoonstelling en ik ging braafjes mee, al dacht ik dat ik er als niet-ziende geen moer aan zou hebben. Tot mijn verbazing en groot genoeg hadden we echter een gids die bevlogen en met zin voor detail kon vertellen over wat er op het doek te zien viel. Tegenwoordig kun je trainingen volgen om te gidsen voor slechtzienden en blinden; dat was in die dagen anders. Toch slaagde deze man erin mijn belangstelling te wekken.

Ik kwam enthousiast van die tentoonstelling terug, al had ik niks gezien. De bijzonderheden van al die schoonheid was ik snel vergeten, maar de bevlogenheid en deskundigheid van onze gids overtuigden mij van de genialiteit van

Van Eyck. Dat ligt anders met beeldhouwwerken of andere kunstvoorwerpen die aangeraakt mogen worden. De herinneringen daaraan blijven langer hangen omdat je er een voorstelling bij hebt.

Als ik aan de gebeurtenis van destijds terugdenk, komt me elke keer weer de apostel Tomas in gedachten. Hij wilde ook eerst zien voordat hij kon geloven. Men noemt hem wel een beetje smalend de ongelovige Tomas, maar hij was niet meer of minder ongelovig dan de andere apostelen. Toen Maria Magdalena het bericht kwam brengen dat Jezus verrezen was, verklaarden ze haar voor gek. Tomas heeft het mogen zien, en ook mogen aanraken. Maar u kent ongetwijfeld de uitspraak van Jezus: Zalig zij die niet zien en toch geloven.

JOHANNES.



### **Kan je zelf niet meer fietsen? Samen in de riksja beleef je weer fietsplezier!**

Wil jij graag eens samen op de fiets met een minder mobiel familielid of een kwetsbare buur/vriend/kennis in jouw buurt of netwerk? Dankzij het Burgerbudget kan iedere Genkenaar



gratis een rit (laten) boeken met een riksja. Iedereen verdient fietsplezier! Je hoeft zelf niet te trappen. Een opgeleide fietspilot staat garant voor een veilige en aangename rit! Betalen hoeft ook niet. Op voorwaarde dat minstens één passagier in Genk woont en minstens één passagier minder mobiel is.

Wil je een rit boeken? Dit kan eenvoudig via het contactformulier op onze website.

<https://www.samenopdefiets.be>