

## Gemeenten en Gehandicapten vzw



### In dit nummer

- 1 Een groet van ons allen, wij denken aan jullie!
- 2 Onderzoek bij mensen met een handicap in coronatijd
- 3 Mijmeringen bij de dood van een koning (2) - Johannes
- 4 Bijbelclub online! "Van Pasen naar Kerst in 4 weken"

### Wij denken aan jullie!

WE  
DENKEN  
AAN  
JULLIE

2021 is weer enkele maanden verder en wij moeten eerlijk bekennen dat wij onze gasten en het samenkomen heel erg missen als G&G vzw!

Wij hopen dat iedereen een goede en hoopvolle start gemaakt heeft en ook al weten wij niet wat de toekomst brengen zal, we weten wel dat God alles in handen heeft en op Hem vertrouwen wij!

Pasen komt er weer aan, wat ons te midden van "corona" doet herinneren aan onze hoofdfocus; Jezus Christus, Verlosser en Redder! Hij die de dood overwonnen heeft!

Gemeenten en Gehandicapten vzw  
Peperhofstraat 58  
3600 GENK  
Tel. & Fax 089/38 55 64



Website:  
<http://www.geng-info.be>  
e-mail  
[contact@geng-info.be](mailto:contact@geng-info.be)  
 Find us on  
Facebook

Vrijblijvende giften  
Bankrekeningnummer  
IBAN: BE68 3631 4681 8634

## Onderzoekje bij mensen met een handicap in coronatijd

We deden een klein onderzoek ,naar de beleving van mensen met een handicap ,in de eerste Corona Lockdown. We vroegen mensen die een uitsluitend lichamelijke handicap hebben om zelf te reageren. Daarnaast vroegen we aan ouders, begeleiders om te vertellen hoe zij de lockdown beleefden met hun verstandelijk gehandicapte zoon of dochter.

Toen ikzelf in de eerste tijd geconfronteerd werd met de lockdown dacht ik: “laat ik er geen poespas van maken, ik woon en leef hier al jaren alleen en veel knuffelen doe ik al helemaal niet, waar zou ik mij druk over maken.”

Maar de beperkingen wogen toch zwaarder op mij dan ik gedacht had. Niet zomaar ergens of naar iemand toe gaan als het hier te stil werd. Vergaderingen die niet vooraf gingen aan een leuke babbel en de Zoom-vergaderingen die een enorme stilte nalieten in plaats van nog een koffietje met enkele mensen te drinken en even na te praten. Geen internationale vergaderingen ergens in Europa met gezellige, interessante gesprekken tijdens de maaltijden. De lockdown veroorzaakt nog meer stilte. Dit geldt natuurlijk niet voor mensen die opeens thuiswerk en schoolwerk in het hele gezin moesten zien te organiseren.

G&G vzw beperkt zich niet tot een bepaald soort handicap maar wil een spreekbuis zijn voor alle mensen met duidelijke beperkingen. Dan blijkt dat de scheidingslijn tussen de verschillende handicaps niet altijd zo duidelijk is. In de antwoorden op dit kleine onderzoek kunnen we twee verschillende groepen onderscheiden. De mensen met duidelijk uitsluitend lichamelijke handicap (zoals ikzelf) en mensen die in naam van hun verstandelijk gehandicapte zoon of dochter gereageerd hebben.

In de eerste groep gaat het vooral om mensen die in de plaatselijke Gemeente of Kerk al taken op zich namen. Van hen die wat minder gemakkelijk reageren, hebben we ook nu geen antwoorden gekregen. Voor de lichamelijk gehandicapte mensen komt het vooral neer op het vinden van aangepaste vormen om de taak, die ze in de Gemeente of kerk al hadden, konden uitwerken. Blijkbaar zijn dit mensen die het al gewoon zijn om altijd aan thuiswerk te doen: luisteren naar gemeenteleden, bidden met mensen en studies voorbereiden en geven, zijn hierin belangrijke taken.

Voor mensen met een verstandelijke handicap is er voor hun ouders of begeleiders een behoorlijke taak bijgekomen. Degenen die geantwoord hebben op onze vragen zijn ouders of begeleiders van gasten die in normale tijd naar dag- of begeleidingscentra gaan. Hun dagen worden daar voor een heel groot deel ingevuld. Nu hebben ouders of begeleiders de taak om daarbij te helpen. Heel veel creativiteit en empathie is daarvoor nodig.



Andere ouders van kinderen, jongeren of zelfs broer en zus, die niet thuis kunnen komen, hebben zeer specifieke noden die vaak verdriet, eenzaamheid en onbegrip meebrengen. Die eenzaamheid en onbegrip wil ik iets verder uitleggen. Als gasten in een wooncentrum verbleven, mochten ze daar verschillende weken niet weg. Dat betekende dat sommigen niet of heel moeilijk konden begrijpen waarom ze in het weekend niet naar de vertrouwde familie konden gaan. Voor die familie was er dan de extra beperking om hun gezinslid weken na elkaar niet te kunnen ontmoeten.

Dit zijn situaties waar niemand echt iets aan kon doen, maar wel veel zwaarder wegen, door de beperking, door de handicap.

Hoe kunnen we, vooral in onze lokale Gemeente of kerk meevoelen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gezegde “uit het oog, uit het hart” niet waar hoeft te zijn in onze gemeenschappen.?

We hebben nog heel veel om over na te denken. Komt er een tijd waarin we de dingen die we nu leren, waarover we nu nadenken, kunnen uitwerken?



- Thérèse

---

## Column – “MIJMERINGEN BIJ DE DOOD VAN EEN KONING (2)”

Het gerucht ging als een lopend vuurtje: Hommeles in de koninklijke familie. Prins Absalom kwam in opstand tegen zijn vader. Ook diens belangrijkste raadgever zat in het complot en David moest vluchten. Dat was niet het eerste akkefietje bij die lui; overspel, intriges, verkrachting, moord, kortom, niets om er de naam bij te noemen.

Desondanks wilde Mefiboset mee met koning David. Hij had per slot van rekening alles aan hem te danken. Maar juist toen hij ze nodig had, waren ze er niet, Ziba en zijn zonen, om voor zijn vervoer te zorgen. Micha kwam wel, maar die had geen goed nieuws. Er werd rondgebazuind dat Mefiboset niet was meegegaan, omdat hij dacht zelf koning te kunnen worden. David had dat verhaal geloofd en de hele erfenis van opa Saul aan Ziba gegeven. Wat een rotstreek van Ziba, om iemand zo in een slecht daglicht te zetten! Verraad was het, niets meer of niets minder! Nee, dat vergaf hij hem nooit!



Maar David in zijn eentje achterna reizen was geen optie; dat zou opvallen en Absalom zou hem zeker tegenhouden. Er zat dus niets anders op dan thuis te blijven in afwachting van betere tijden. Toch was er geen haar op zijn hoofd die er aan dacht de gunst van die nieuwe koning te zoeken. David had hem immers toevertrouwd dat niet Absalom, maar wel Salomo na hem op de troon zou zitten. Nee, het idee om zelf koning te worden had hij al lang opgegeven; eigenlijk had hij die droom nooit gehad.

Er was nog een ander gerucht: Absalom zou David achtervolgen met een groot leger. Als dat maar goed afliep!

David had echter bekwame mensen bij zich en ook in de stad waren nog aanhangers van hem overgebleven. Uiteraard wist hij wie het waren, maar hij wachtte zich er wel voor z'n mond open te doen. Kon hij er maar bij zijn om het gevecht mee te maken, net als al die andere jonge mannen, aan de kant van David natuurlijk, wat had je anders gedacht!

- JOHANNES

## Goed nieuws! Bijbelclub Online: “Van Kerst naar Pasen in 4 weken”

Nee... voorlopig komen wij nog niet fysiek samen maar we hebben wel iets leuks in het verschiet voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking! Onze Thérèse kwam met een geweldig idee, wil je er meer over weten? Hier beneden kan je het lezen!

In de maand maart willen we op internet een klein programmaatje samenstellen om mensen met een verstandelijke beperking te helpen. We zullen over het leven van Jezus spreken om zo naar Pasen toe te groeien. Met enkele liederen en een tip komen we dichterbij de Overwinning die Jezus voor ons behaald heeft.

Wil je meer weten of wil je de link ontvangen?  
Stuur dan een e-mail naar [contact@geng-info.be](mailto:contact@geng-info.be) of naar [therese.swinters@telenet.be](mailto:therese.swinters@telenet.be).



WIJ HOPEN JE ONLINE TE ONTMOETEN !!!!!

Een klein voorproefje van het programma :

- Kerst naar Pasen 11-13 maart
- Wie was Jezus 18-19 maart
- Jezus : Mens en God 25-27 maart
- Pasen 1-3 april

*Kerst en wat er daarna kwam*



*Weten jullie dat we Kerstfeest gevierd hebben. We konden geen gezellige feestjes hebben met veel familie, maar er waren bij heel veel mensen wel veel lichtjes.*

*Jezus werd geboren als een kleine baby. Dat was al heel lang geleden voorspeld. Maar Hij is geen kleine baby gebleven. Hij werd een volwassen man. Nu wij al zoveel jaren van Jezus weten, hebben we ook gehoord dat Hij een bijzondere man was. Hij kreeg verschillende namen om te zeggen wie Hij is:*

*Wonderbare wijze raadgever / Sterke God / Eeuwige Vader / Koning van de Vrede*

*Die namen staan in Jesaja 9 vers 5 en in vers 1 staat ook nog dat Hij het licht zal brengen.*

*Als we daar goed over na denken kunnen we alleen maar blij zijn. We zien de Here Jezus niet meer met onze gewone ogen, maar we geloven dat Hij in ons leven duidelijkheid en licht brengt.*

*Daarom kunnen we blij zijn en willen we Hem ook danken en eren voor wie Hij is.*

*In de komende weken leren we Hem nog beter kennen en zullen we zien dat Hij leeft!*

G&G vzw stelt zich tot doel de gemeenten/kerken te helpen, de integratie en inclusie van mensen met een handicap te bevorderen. Vaak leven zij geïsoleerd. De gemeenten willen niemand uitsluiten maar zijn zich niet altijd bewust van de behoeften van personen met een handicap. G&G vzw wil een draaischijf zijn van informatie en ondersteuning van en voor zowel de personen met een handicap als van de gemeenten/kerken.

-1 Corintiërs 12:22

• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich via ons emailadres afmelden. • U kunt ook ten alle tijden uw gegevens inzien en laten wijzigen.