

## Gemeenten en Gehandicapten vzw



### In dit nummer

- 1 Ter info
- 2 Enkele tips voor een hartelijk welkom // Dank-en gebedspunten // Column: Jantje – Johannes
- 3 Corona gevolgen voor mensen met een beperking- Thérèse
- 4 Artikel handicap en kerk // Hulp gevraagd uit Albanië voor onze broer Dhurim

### Bijbelclubs

Omwille van de coronamaatregelen zal het niet mogelijk zijn om snel weer bijeen te komen met de Bijbelclubs. Ook wij vinden dit uiteraard erg jammer maar we zijn aan het overwegen om bv. via het internet toch weer contacten te leggen met onze gasten!

Vergeet je niet in te schrijven voor de Bijbelclub op de Familiedag! Dat kan je nu reeds doen via [contact@geng-info.be](mailto:contact@geng-info.be)

### **!Geannuleerd ! Kamp voor kinderen/jongeren met de leukste glimlach**

Omwille van de risicogroep waartoe de deelnemers van dit kamp behoren, alsook het feit dat verschillende begeleiders in de zorg werken, hebben we ervoor gekozen om dit jaar het kamp voor kinderen/jongeren met de leukste glimlach met pijn in het hart te annuleren.

Om de deelnemers toch nog een fijne week in de vakantie aan te bieden, hebben we wel gekozen voor een **online kamp als alternatief**.

**Wil je graag dagelijks deze spelletjes en liedjes ook ontvangen? Stuur dan een mail naar [deleuksteglimlach@ejv.be](mailto:deleuksteglimlach@ejv.be) met als onderwerp "Ja, ik wil ook graag deelnemen aan dit online kamp".**

Dan zullen de kampverantwoordelijken, Wim & Els, met veel liefde ook jou de nodige info bezorgen. We hopen op jullie begrip en kijken alvast uit naar het fysieke kamp in 2021!



→  
**GEANNULEERD**  
→

## Enkele tips voor een hartelijk welkom

Gastvrijheid is iets waar God ons ook in voorgegaan is, Hij is de Gastheer der gastheren. Iemand welkom doen voelen zegt: we zijn blij dat je hier bent, je wordt gewaardeerd, wij zijn er om jou te dienen. In onze vorige nieuwsbrief ontvingen jullie reeds 4 tips.

### De 4 volgende tips !

1. Is het iemand met een rollator bied dan hulp aan om de jas uit te trekken en op te hangen.
2. Als het enigszins kan is het goed dat je straks nog weet waar die jas is.
3. Iemand met loopstok of rollator moet eerst op de mat kunnen staan zodat de stok (die nat is) niet weg glijdt
4. Mensen die heel moeilijk lopen en alleen zijn kun je bemoedigen door te zeggen dat ze altijd hulp mogen vragen. Daarbij kan het zeker helpen als verantwoordelijken of mensen van het onthaal herkenbaar en beschikbaar zijn.



---

## Dank- en gebedspunten



### Gebed:

- Gebed voor het artikel over handicap en theologie en de vragen die naar gemeenteleiders gestuurd worden. Wilt u bidden dat er echt over nagedacht zal worden en wij tips of opmerkingen zullen ontvangen.
- We zijn dankbaar voor de mensen die geloven in het werk van G&G vzw en willen meehelpen. We zijn nog steeds op zoek naar extra mannen / vrouwen die ook een hart hebben voor dit werk om nog meer doelstellingen te kunnen behalen. Wilt u mee bidden dat God harten mag aanraken en deze mensen op ons pad komen.
- Leiding en Gods wijsheid om een online-meeting te organiseren voor onze Bijbelclubgasten

### Dankpunten:

- Voor de leiders die gereageerd hebben op onze vragen ivm het artikel. Het is voor ons een enorme zegen en hulp !
- Voor Gods bescherming tijdens deze periode van corona.
- Voor Gods Woord en het werk van de Heilige Geest. Ook al kunnen we nog niet vrijuit naar een kerkgebouw, kerk zijn stopt niet.

---

## Column – “Jantje”

Ik denk nog heel dikwijls terug aan een jongen die ik gekend heb op het Ganspoelinstituut Huldenberg, waar ik toen op internaat was. Hij heette Jantje, en dat is niet verzonnen. Tenminste, wij noemden hem altijd zo; zijn eigenlijke naam was waarschijnlijk Jan.

Voor zover ik me herinner was hij vrij klein en tenger. Hij was niet alleen blind, maar kon ook niet lopen. Hij lag altijd in een soort koets, want zitten ging ook erg moeilijk. Maar hij was een vrolijk ventje en kon praten als Brugman.

Iedereen had hem graag; zijn optimisme werkte aanstekelijk en je hoorde hem nooit klagen. Jantje was niet alleen een naam; het was een begrip in het instituut. Natuurlijk hadden we met hem te doen, maar we vonden hem beslist niet zielig. Hij kon grappig zijn, maar soms ook heel stilletjes en teruggetrokken.



Op een gegeven ogenblik was hij niet meer op school. We wisten niet of er iets met hem aan de hand was; ons werd niets gezegd en wij durfden er ook niet naar te vragen. Maar in de onderlinge gesprekken ging het nog dikwijls over Jantje. Geen wonder ook; hij hoorde er gewoon bij, ook al was hij er niet meer.

Ik weet niet of Jantje jong overleden is of niet; misschien leeft hij nu nog. In mijn herinnering zal hij er hoe dan ook altijd zijn, klein en tenger, vrolijk en grappig, vriendelijk en optimistisch, zwak maar niet zielig. Jantje, een mens zou er iets voor over hebben om hem nog eens te zien.

*Dit is niet Jantje, maar een willekeurige foto van het internet.*

- JOHANNES

## Corona gevolgen voor mensen met beperkingen

Corona met alle reglementen en wetten heeft ons allemaal extra begrensd in onze mogelijkheden. Er zijn heel wat moeilijkheden ontstaan en vooral op het organisatietalent van gezinnen werd een zwaar beroep gedaan. Voor heel wat mensen met een handicap of hun begeleiders is organisatietalent ook nodig, maar velen weten dat in het normale leven zonder lockdown e.d. altijd al veel geregeld moet worden. Welke plannen je ook maakt, het blijft een zoeken naar antwoorden op vragen: Is het toegankelijk voor mijn rolstoel, voor onze zoon die autisme heeft of voor ons kind dat niet kan spreken?

Het tijdschrift GRIP <https://www.gripvzw.be/nl/artikel/393/covid-beleid-en-grip> spreekt over de hulp die mensen met een handicap dagelijks nodig hebben. Als door het virus er nog meer beperkingen ontstaan, worden voor heel wat mensen de leefomstandigheden meer belast en soms zelfs onmogelijk.

GRIP noemt een tiental facetten van de COVID 19 maatregelen waarbij bijzonder aandacht zou moeten zijn voor mensen met beperkingen. Nochtans is het deze groep, voor wie maar beperkte lobby bestaat en die ook maar beperkt gehoord wordt.



Daarbij worden de meeste maatregelen uitgedacht voor de meerderheid van de bevolking die dan vaak ook nog in de stad (een sterke omgeving dus) wonen. De alleenstaande oudere met een handicap, vanuit een klein dorp, komt dan wel op de allerlaatste plaats.

Een andere regel is dat de 60+groep zeker in het begin nog niet naar de kerk kan. Met alle respect voor het feit dat blijkbaar ouderen gemakkelijker besmet worden, maar 60 jaar is niet oud en er zijn er die misschien twee keer in hun leven griep of iets dergelijks hebben gehad. Zekerheid heb je nooit maar zo een algemene regel lijkt mij toch buiten proportie.

Kunnen we iets leren voor onze kerk of gemeente tegen de tijd dat we weer mogen samenkomen. Daar worden ook vaak van die algemeenheden gebruikt. "Ga maar rechtstaan als we zingen want dat zingt beter." Oh ja? Daar heb ik persoonlijk veel vragen bij. "U kan de mededelingen op het scherm lezen." Oh ja? Waarom hebben dan zoveel mensen een bril, die soms niet voldoende helpt.

De Here Jezus speelde het klaar om voor een grote massa mensen te staan, zijn verlangen om de mensen te onderwijzen en tegelijkertijd aandacht te hebben om de meeste zieken te genezen. Dat is multitasking (meerdere taken tegelijkertijd) van de bovenste plank. We kunnen het Hem niet volmaakt nadoen, maar laten we er ons a.u.b. niet te gemakkelijk vanaf maken en de minderheid dan maar simpelweg vergeten.

- Thérèse

## Artikel handicap en kerk // Op zoek naar een theologie van inclusie

Dit artikel werd geschreven door David McLachlan<sup>1</sup>, op vraag van en in samenwerking met de Theologische commissie van de Europese Evangelische Alliantie (EEA). Het doel is om nationale evangelische allianties te helpen, evenals de leden van het Disability Network, bij het ontwikkelen van een theologische reflectieverklaring en praktische strategieën voor de volledige inclusie van mensen met een handicap in het christelijke leven en in de eredienst.

Het is een uitgebreid artikel, Bijbels ondersteund en sluit volledig aan bij het doel van G&G vzw. We willen dan ook kerkleiders, kerkverantwoordelijken maar zeker ook broers en zussen in de Heer aanmoedigen om dit artikel te lezen. Dit kan via de link die jullie op onze website vinden alsook op onze Facebookpagina.

We willen in het bijzonder ook het vertaalkantoor 'Linguamo' bedanken. Zij hebben voor ons het artikel uitstekend vertaald. Meer info vind je op de website : [www.linguamo.be](http://www.linguamo.be)

### Enkele vragen waarop G&G vzw een (jullie) antwoord zoekt.

- Weet u nog waarom G&G vzw werd opgericht ?
- Zijn het nog dezelfde redenen waarom G&G vzw nu juist moet bestaan ?
- Is Gemeenten en Gehandicapten vzw nog relevant in onze tijd ?
- Hoe kunnen we de plaatselijke Gemeente of Kerk beter dienen ?
- Voor welke vragen zoekt u antwoorden ?

Wilt u meer weten over G&G vzw of hebt u specifieke vragen of wilt u ons helpen met antwoorden? Stuur ons gerust uw reacties naar [contact@geng-info.be](mailto:contact@geng-info.be). We hebben er heel veel aan !



## Een vraag om hulp uit Albanië voor onze broer Dhurim en zijn gezin



Mijn naam is Dhurim Mezhika, ik ben 39 jaar oud. Zeventien jaar geleden had ik een ongeluk en als gevolg daarvan raakte ik gehandicapt. Links ziet u een foto van mijn gezin, ikzelf in de rolstoel, mijn vrouw en 2 kinderen.

3 jaar geleden begon ik zware nierproblemen te ontwikkelen. De dokter adviseerde me een operatie te laten uitvoeren. **De kosten zijn 8000 Euro plus wat extra uitgaven voor medische onderzoeken.** Door gebrek aan de financiële mogelijkheden en door de Corona crisis kon ik deze onderzoeken nog niet laten doen, waardoor ook de exacte kosten nog niet volledig vast liggen. Uw financiële hulp zal de last van mij en mijn familie wegnemen en het leven gemakkelijker maken. Ook jullie gebeden zijn erg welkom !

Dank u wel en moge de HEER u zegenen! - Dhurim



Geven kan je op het rekeningnummer van G&G vzw, wij zorgen dat het geld terechtkomt en houden jullie uiteraard op de hoogte van onze broer Dhurim !

**BE68 3631 4681 8634 met medeling "Dhurim"**

G&G vzw stelt zich tot doel de gemeenten/kerken te helpen, de integratie en inclusie van mensen met een handicap te bevorderen. Vaak leven zij geïsoleerd. De gemeenten willen niemand uitsluiten maar zijn zich niet altijd bewust van de behoeften van personen met een handicap. G&G vzw wil een draaischijf zijn van informatie en ondersteuning van en voor zowel de personen met een handicap als van de gemeenten/kerken.

-1 Corinthiërs 12:22

• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich via ons emailadres afmelden. • U kunt ook ten alle tijden uw gegevens inzien en laten wijzigen.