

Kerstbrief

V.U.-. Thérèse Swinters
Peperhofstraat 58 – 3600 Genk

Gemeenten en Gehandicapten



Een tijd van Kerstmis van Marc Put



Een tijd van kerstmis

Een tijd van ...

Een tijd van lekker eten,
Een tijd van cadeautjes,
Een tijd van gezelligheid,
Een tijd van vrede.

Een tijd van Kerstmis

Eigenlijk een overdenking van ...

Overdenking van Zijn leven op aarde,
Overdenking van Zijn wonderen,
Overdenking van Zijn offer,
Overdenking van Zijn plaats bij de Vader..

Een tijd van Kerstmis

Eigenlijk een tijd van ...

Herdenking van onze Redder,
Herdenking van Zijn geboorte,
Herdenking van zijn feestmaaltijd,
Herdenking van zijn cadeau.

Een tijd van Kerstmis

Zoveel meer dan ...

Zoveel meer dan lekker eten,
Zoveel meer dan cadeautjes,
Zoveel meer dan gezelligheid
Zoveel meer dan vrede.

Lieve medewerkers, vrijwilligers en geïnteresseerden,

Vanuit Gemeenten en Gehandicapten vzw willen u een heel zinvol Kerstfeest toewensen.

Het bovenstaande gedicht is een eerste schrijfsel van één van onze bestuursleden. Bedankt hiervoor !

Het jaar dat nu op zijn einde loopt heeft ons heel wat minder fijne verrassingen bezorgd. Voor vele mensen betekende het dat ze nog veel meer thuis moesten blijven en weinig contacten hadden met vrienden en familie. Een eenzame tijd, waarin alle activiteiten die we uit gewoonte al heel goed in de vingers hadden, moesten stoppen.

Het ging er bijna op lijken dat we ook vanuit G&G vzw niet goed wisten hoe we verder zouden kunnen. Nochtans hebben we zelf en anderen niet stil gezeten. Nieuwe contacten zijn ontstaan. We hopen dat we binnen afzienbare tijd ook elkaar echt kunnen ontmoeten en overleggen hoe we meer samen kunnen doen.

Hoe kunnen we meer een meer een kanaal zijn van openheid over moeilijke situaties van individuele mensen? Hoe kunnen we een draaischijf van informatie zijn. Onze opdracht is geboren

vanuit een bekommernis dat Bijbels principes uitgesproken, vertaald en toegepast worden voor mensen met allerlei handicaps of beperkingen.

Ik las pas in Job 6:22 " Heb ik u ooit gevraagd mij een geschenk uit uw rijkdom te geven? Heb ik ooit uw hulp ingeroepen tegen vijanden en ruziemakers?"

Eigenlijk vragen we wel heel veel hulp en ondersteuning. Vragen we dat alleen uit nood? Eigenlijk willen we veel meer dat: "Het lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want de Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd: het lichaam van Christus. 1 Korinthe 12:12.

We wensen u een Nieuw Jaar met veel herstel en zinvolle ontmoetingen; misschien met een warme omarming, maar nog liever met goede gesprekken en leuke activiteiten.

Groeten uit

contact@ geng-info.be
www.geng-info.be
+ 32 (0)89/38 55 64



Deze e-mail is verzonden naar [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u marc.put@geng-info.be toe aan uw adresboek.