



## Gemeenten en Gehandicapten vzw



### In dit nummer

- 1 Nieuwjaarswensen
- 2 Info Bijbelclubs
- 3 Dank- en gebedspunten // Column: Wie heeft eigenlijk de assist gegeven??? – Johannes
- 4 Familiedag 2019 / Een terugblik door Thérèse



### Nieuwjaarswens G&G vzw?

*Dit nieuwe jaar is een geschenk van God!*

*We weten niet wat het nieuwe jaar met zich zal meebrengen  
maar God wel en daarin verheugen wij ons!*

*Dank God op vreugdevolle dagen maar ook op mindere  
Vertrouw op Hem in moeilijker periodes  
Zoek Hem op zéker in de drukkere momenten  
Prijs Hem in de vredige tijden, aanbid Hem in de woelige tijden  
en vooral... onthoud dat Hij altijd bij jou is!*

*Thérèse, Jenny, Marc, Catia & het heel G&G vzw team*

Gemeenten en Gehandicapten vzw  
Peperhofstraat 58  
3600 GENK  
Tel. & Fax 089/38 55 64



Website:  
<http://www.geng-info.be>  
e-mail  
[contact@geng-info.be](mailto:contact@geng-info.be)  
 Find us on  
Facebook

Vrijblijvende giften  
Bankrekeningnummer  
IBAN: BE68 3631 4681 8634

## Bijbelclubs – Noteer de data !

### *Bijbelclub Midden-Limburg (Genk)*

De Bijbelclub is er voor iedereen met een verstandelijke beperking die (wel eens) meer wil weten over de Bijbel en over Jezus.

Heb je interesse, kom dan (weer) samen met ons zingen, praten, soms knutselen, luisteren of gewoon samen zijn.

Je bent van harte WELKOM  
Jenny en Jacqueline

### *Thema*

Dit jaar gaan we het hebben over De Wapenrusting Gods waar we in Efeziërs 6: 10-20 over kunnen lezen.

### *Data*

- 19 januari 2020
  - 16 februari 2020
  - 15 maart 2020
  - 19 april 2020
- 17 mei 2020

→ **Aanvang:** we beginnen telkens om 3 uur en eindigen om half 5!

→ **Plaats:** Beneden in de blauwe zaal van de Paulusgemeente



### *Data Bijbelclub Oost-Vlaanderen*

Nog geen vaste data beschikbaar

Verantwoordelijke : Peggy Eggermont  
Gelieve voor praktische info contact op te nemen met Jenny !

Voor meer info over onze Bijbelclubs:

Mail : [jenny.tamboers@geng-info.be](mailto:jenny.tamboers@geng-info.be) of Tel : 089/38 55 64

## Dank- en gebedspunten

### Gebed:

- Herstel van Marc Put. Hij heeft zijn enkel gebroken door een val. Mag dus 6 weken geen auto rijden..
- Leidersconferentie van de VEG in februari. Gebed voor goed contact met de andere leiders.
- Voor een goede respons op de mini enquête.
- Voor de gesprekken met 'gemeentestichters', zodat er vanaf het begin rekening gehouden wordt met mensen die een beperking hebben.

### Dankpunten:

- Voor de Whatsapp Gebedsgroep van G&G. Door je gsmnr. door te geven aan Jenny Tamboers (0486 07 48 27) kan je deel uitmaken van deze groep.
- Voor de nieuwsbrief.
- Voor de stand op de Global Leadership Summit in ETF Leuven.
- Voor de gesprekken die gevoerd zijn bij de opening van VIANOVA over G&G.
- Voor de aanwezigheid op het EAV overleg met alle organisaties.



## Column – “Wie heeft eigenlijk assist gegeven???”



De term 'assist' komt oorspronkelijk uit het basketbal, maar wordt ook in voetbalmiddens dikwijls gebruikt. De assist is de pas die een speler de perfecte gelegenheid geeft om te scoren.

In de geschiedenis van Naäman ontmoeten we zo iemand. Naäman was een zeer gewaardeerd bevelhebber in het Syrische leger; met de hulp van God had hij vele overwinningen behaald. Alleen, deze man werd melaats. Einde carrière dus, of daar leek het toch op.

Nu was er in de huishouding van deze Naäman een klein Joods meisje aanwezig. Ze was door een bende gevangengenomen en werkte in dienst van Naämans vrouw. Toen het nieuws over de ziekte van Naäman bekend werd, had ze spontaan gereageerd: 'was hij maar bij de profeet in Samaria; die zou de melaatsheid wel wegnemen'. Deze uitspraak moet indruk gemaakt hebben, want Naäman vertrok onmiddellijk richting Israël. Zo kwam hij terecht bij de profeet Elisa, en de rest is, zoals men dat pleegt te zeggen, geschiedenis.

In deze gebeurtenis is de brief die de Syrische koning aan zijn ambtgenoot in Israël schreef van geen tel. Ook de positie van Naäman niet, want als het aan hem gelegen had, zou hij niet in de Jordaan gestapt zijn, maar spoorlags teruggekeerd naar huis.

Nee, het jonge dienstmeisje was degene die de aanzet, de voorzet, de assist gaf voor dit wonder van God. Haar naam wordt niet genoemd, maar zij had haar land, haar profeet, haar God niet vergeten.

Ze mocht dan al in slavernij leven, toch was en bleef ze een dochter van Abraham.

Ja, hoe vrij kun je zijn als slaaf? En met welke slavenketens zijn zij gebonden die menen vrij te zijn???



## Familiedag 2019 // een terugblik door Thérèse

### Ook dit jaar stond G&G vzw met een stand op de Familiedag.

Twee interessante gesprekken brachten ons tot dezelfde conclusie. Iemand die zelf in het Autisme spectrum leeft vertelde mij dat het in de Gemeenten heel moeilijk is om zich daar goed te voelen. Ik vroeg wat verder en we kwamen tot de ontdekking dat mijn zichtbare handicap wel een hulp is, waar zo iemand niets aan heeft. Nochtans vertelde ik ook dat ik vaak aan mensen vertel wat het voor mij moeilijk maakt.

Ik vroeg of het dan misschien beter zou zijn als iemand in het Autisme spectrum op een dusdanige manier hulp zoekt dat hij of zij zelf, of vrienden in de Gemeenten helpen om duidelijk te maken waar bepaald gedrag anders is.



Foto's 2018

Ouders van iemand met een bipolaire stoornis zien eenzelfde probleem bij hun jong volwassen kind. Hoe kunnen Gemeenteleden en leiders weten hoe ze met al die verschillende mensen moet omgaan in de gemeente? We willen onszelf allemaal beschermen en onze moeilijkheden niet bekend maken aan de grote massa. En toch denk ik dat we, juist in de gemeente meer openheid moeten leren. Misschien hoeft die openheid niet altijd vanaf de preekstoel of in een getuigenis voor de hele samenkomst. Toch moet iemand met een moeilijkere afwijking enkele mensen in vertrouwen nemen zodat die persoon kan beschermd worden als er zich moeilijke dingen voordoen. Over deze dingen praten is soms belangrijker dan materialen die we op de stand hebben liggen.

### Bijbelclub op de Familiedag was er dit jaar niet. Jammer hé!

We hadden het graag georganiseerd, maar vorig jaar was er slechts 1 deelnemer. We weten dat deze club bedoeld is voor een klein aantal mensen. Mensen met een verstandelijke beperking voor wie de grote samenkomst en de preken toch te moeilijk zijn. Voor slechts 1 persoon was het dan ook ongezellig geweest. We hadden gehoopt dat een paar mensen zich zouden inschrijven en dat was niet gebeurd.

En toen.....Kwamen er 4 mensen naar ons toe op de dag zelf, om te vragen waarom we geen Bijbelclub deden, en wij moesten hen en hun familie, vragen waarom ze niet ingeschreven hadden. Dus, als je volgend jaar in oktober (datum is veranderd) naar de Familiedag komt en je wilt graag dat we Bijbelclub doen dan moet je dat even melden en dan zorgen wij voor een verrassing!

Als je na de zomer echt plannen hebt om te komen, bel of schrijf ons dan even!

G&G vzw stelt zich tot doel de gemeenten/kerken te helpen, de integratie en inclusie van mensen met een handicap te bevorderen. Vaak leven zij geïsoleerd. De gemeenten willen niemand uitsluiten maar zijn zich niet altijd bewust van de behoeften van personen met een handicap. G&G vzw wil een draaischijf zijn van informatie en ondersteuning van en voor zowel de personen met een handicap als van de gemeenten/kerken.

-1 Corinthiërs 12:22

• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich via ons emailadres afmelden. • U kunt ook ten alle tijden uw gegevens inzien en laten wijzigen.