



## Gemeenten en Gehandicapten vzw



### In dit nummer

- 1 Vakantiewens
- 2 Info Bijbelclubs // Kamp met de leukste glimlach 2019
- 3 Inschrijven voor onze Bijbelclub op de Familiedag kan nu! / zaterdag 2 november 2019
- 4 Column: Zwevende ribben / Johannes

MIJN hart

IS ONRUSTIG

TOTDAT HET

rust

VINDT IN



- AUGUSTINUS -

DAGELIJKSEBROODKRUMMELS.NL

Een erg gezegende vakantie toegewenst van ons!

*“Met minder... Méér uit je vakantie halen!”*

- Minder praten, meer luisteren naar Gods stem en anderen
- Minder sociale media, meer stille tijd en persoonlijke contacten
- Minder zorgen, meer geloof en hoop in Jezus
- Minder controle, meer overgave aan Hem dat brengt vrijheid
- Minder klagen, meer dankbaarheid en het goede zien ook in mekaar
- Minder oordelen, meer begrip en vergeving
- Minder angst, meer geloof
- Minder van mijzelf, meer van Jezus!

*Gods rijke zegen gewenst, geniet van de rust!  
Thérèse, Jenny, Marc, Catia & het heel G&G vzw team*

Gemeenten en Gehandicapten vzw  
Peperhofstraat 58  
3600 GENK  
Tel. & Fax 089/38 55 64



Website:  
<http://www.geng-info.be>  
e-mail  
[contact@geng-info.be](mailto:contact@geng-info.be)  
 Find us on  
Facebook

Vrijblijvende giften  
Bankrekeningnummer  
IBAN: BE68 3631 4681 8634

## Bijbelclubs – wij nemen ook zomervakantie!

Na een gezegend en leuk jaar weer achter de rug te hebben, nemen onze Bijbelclubverantwoordelijken ook hun welverdiende rust deze zomer. Zo kunnen wij in september weer met volle energie starten!

*Nieuwe data Bijbelclubs zijn beschikbaar in september!*

*Voor meer info over onze Bijbelclubs:*

*Mail : [jenny.tamboers@geng-info.be](mailto:jenny.tamboers@geng-info.be)*

*Tel : 089/38 55 64*



---

## EJV Kamp voor kinderen / jongeren met de leukste glimlach 2019 21 juni – 26 juni

Een kamp voor kinderen/jongeren met een mentale beperking. Aan de hand van leuke activiteiten, liedjes en verhalen staan Jezus en God centraal tijdens ons bijbelfeest. Dit is volledig aangepast aan de deelnemers. Voor de rest doen we nog andere leuke dingen zoals zwemmen, go-carten, snoezelen,....

### **Inschrijven?**

Vanaf vandaag kunnen jullie uw zoon of dochter inschrijven voor het kamp. Inschrijven doen jullie door een mail te sturen naar [deleuksteglimlach@ejv.be](mailto:deleuksteglimlach@ejv.be) met vermelding van de deelnemersgegevens (voornaam, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, email). Daarna ontvang je alle verdere info rondom het kamp ivm betaling en rekeningnummer.

### **Locatie:**

Koningin Fabiola Home  
Weldoenerslaan 5  
3630 Maasmechelen (België)

### **Contactpersoon :**

Wim & Els Verheye  
[deleuksteglimlach@ejv.be](mailto:deleuksteglimlach@ejv.be)

### **Sociaal tarief**

Het EJV wil gezinnen met een bescheiden inkomen een korting aanbieden van 30% op de totale kampprijs.



## Ook dit jaar zijn wij aanwezig met onze Bijbelclub op de Familiedag, kom je ook?

INSCHRIJVEN IS VERPLICHT ! Schrijf je meteen in voor onze Bijbelclub! Inschrijven kan t.e.m. 15 oktober!

*Zaterdag 02 november // Thema: Op zoek naar rust*

**Spreker:** Wout van Wijngaarden en Kurt Maeyens

**Adres:** Provinciaal Vormingscentrum - Smekenstraat 61 te 2390 Oostmalle

Samenkomsten (voor alle leeftijden apart): om 10 uur en 13.45 uur.

Om 18 uur: Praise-avond

– **Aparte samenkomst door 'Gemeenten en Gehandicapten vzw' om 13.45 uur**

– Zendingsmarkt

– Seminars in pauzes

– Kinder- en tienerprogramma door EJV

Tussen de samenkomsten zijn er workshops en is er animatie



Onze Bijbelclubs zijn vooral specifiek gericht voor mensen met een verstandelijke beperking. Wil je ook deelnemen aan onze Bijbelclub als gast op de VEG Familiedag?

Schrijf je dan meteen in want dit jaar is inschrijven verplicht !  
(*inschrijven kan t.e.m. 15 oktober*)

Inschrijven kan via mail naar [jenny.tamboers@geng-info.be](mailto:jenny.tamboers@geng-info.be) of via een telefoontje op 089/38.55.64

Ook jij kan starten met een Bijbelclub in jouw omgeving! Wil je weten hoe?

Dan ben je erg welkom om mee te doen deze dag en kennis te maken met onze werking.

**Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht bij Jenny op : [jenny.tamboers@geng-info.be](mailto:jenny.tamboers@geng-info.be)**

## Column: Zwevende ribben

Iemand een peer stoven, een loer draaien, een poets bakken; het zijn allemaal uitdrukkingen om te zeggen dat je iemand voor de gek houdt, in de maling, of in de boot neemt. In Limburg wordt hiervoor nog een ander alternatief gebruikt: 'iemand een rib aftrekken'. Die uitdrukking moet zowat even oud zijn als de schepping zelf.



Je weet toch dat God een rib wegnam bij Adam om er een vrouw van te maken. Daarom lopen wij nu met zogenoemde 'zwevende ribben'. In zekere zin was er dus bij Adam al vóór de zondeval een hoek, tenminste een rib af. Maar zelfs met dat ontbrekende deel kon de Heer over Zijn schepping zeggen dat ze 'zeer goed' was.

Adam kreeg die rib wel terug in de persoon van Eva. En zie, daar had hij gelijk iemand om de schuld op af te schuiven toen het verkeerd ging. Hij gebruikt als het ware zijn 'handicap' om zich te verontschuldigen. Waar hebben we dat meer gehoord?

Als mijn geheugen me niet in de steek laat, moet het Walter De Buck geweest zijn die in een van zijn liedjes zong: 'Neem al mijn ribben, God, en maak er vrouwen van'. Geen kwaad woord over de dames of over Walter, maar gelukkig is het bij één rib gebleven. Stel je voor zeg! Hoe zouden we er dán wel bij lopen! Bovendien is het hommeles vanaf het moment dat er meer dan één vrouw in het spel zit.

Dan is er nog die andere uitdrukking: 'dat kost me een rib uit mijn lijf'. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat iemand je de oren van het hoofd eet, maar die rib laat toch maar mooi zien hoe vast de schepping in ons maatschappelijk dna zit. Het is in ieder geval een les voor degenen die zagezegd niet gehandicapt zijn: ze moeten niet teveel gaan zweven. We worden ze gelukkig niet gewaar, maar die zwevende rib is er wel. En eerlijk is eerlijk, het resultaat van die geniale vondst mag gezien worden!

Alleen...

- JOHANNES

G&G vzw stelt zich tot doel de gemeenten/kerken te helpen, de integratie en inclusie van mensen met een handicap te bevorderen. Vaak leven zij geïsoleerd. De gemeenten willen niemand uitsluiten maar zijn zich niet altijd bewust van de behoeften van personen met een handicap. G&G vzw wil een draaischijf zijn van informatie en ondersteuning van en voor zowel de personen met een handicap als van de gemeenten/kerken.

-1 Corinthiërs 12:22

• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich via ons emailadres afmelden. • U kunt ook ten alle tijden uw gegevens inzien en laten wijzigen.