



Gemeenten en Gehandicapten vzw



In dit nummer

- 1 Gebeds-en dankpunten
- 2 Info & data Bijbelclubs - Paasgebed // Dankbaarheid
- 3 Artikel over abortus
- 4 Column: Een paardentemmer voor Gods Koninkrijk – Johannes
- 5 Vrouwendag 23 maart in Brasschaat voorziet dovenvertaling! - Onze website kreeg een make-over!
- 6 De goede keuzemaker (om uit te knippen en te gebruiken wanneer nodig!)

Gebeds- en dankpunten

"Bid niet alleen omdat je iets nodig hebt maar omdat er veel is om God dankbaar voor te zijn!"

Wij willen jullie vragen om met ons mee te bidden voor:

- Wij danken God voor de mogelijkheid om samen met Jannes Kalkhuis te werken een nieuwe visie uit te werken voor G&G vzw
- Wij bidden voor Gods wijsheid en leiding hierin
- Wij bidden voor onze komende algemene vergadering dat wij samen doelstellingen mogen uitwerken voor G&G vzw

Bid niet alleen
omdat je iets
nodig hebt maar
omdat er VEEL
is om GOD
DANKBAAR
voor te
zijn!

Gemeenten en Gehandicapten vzw
Peperhofstraat 58
3600 GENK
Tel. & Fax 089/38 55 64



Website:
<http://www.geng-info.be>
e-mail
contact@geng-info.be
Find us on
Facebook

Vrijblijvende giften
Bankrekeningnummer
IBAN: BE68 3631 4681 8634

Bijbelclubs

Data Bijbelclub Midden-Limburg // Noteer ze in je agenda !

- ✓ 17 maart 2019
- ✓ 28 april 2019 (Opgelet! 4^e zondag!)
- ✓ 19 mei 2019
- ✓ 16 juni 2019

→ **Aanvang:** we beginnen steeds om 3 uur en eindigen om half 5!
→ **Plaats:** Beneden in de blauwe zaal van de Paulusgemeente
Evence Coppéelaan 31, 3600 Genk

Als je een keer niet kunt komen vinden wij dat heel jammer.

We zouden het super vinden als je Jacqueline dan een seintje geeft. 0499 29 41 68



Data Bijbelclub Oost-Vlaanderen

Nog geen vaste data beschikbaar

Verantwoordelijke : Peggy Eggermont

Gelieve voor praktische info contact op te nemen met Jenny !

Voor meer info over onze Bijbelclubs:

Mail : jenny.tamboers@geng-info.be of Tel : 089/38 55 64

Pasen // Dankbaarheid

Ik ga Uw poorten binnen om U te danken, en Uw voorhof om U te loven.
Ik dank U en prijs Uw heilige naam, want U bent goed, Uw liefde kent geen grenzen,

Uw trouw gaat van generatie op generatie.

Ik breng met vreugde dank aan de Vader; Hij heeft mij gered uit de macht van de duisternis en mij overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon, die mij de verlossing heeft gebracht, de vergeving van mijn zonden.

Ik heb een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, daarom ben ik dankbaar en zo vereer ik God.

Onder alle omstandigheden dank ik U! Want dat is wat U van mij verlangt, want ik ben één met Christus.

Ik ben over niets bezorgd, maar ik vraag God wat ik nodig heb en dank Hem in al mijn gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn gedachten in Christus Jezus bewaren.

Ik laat in mijn hart de vrede van Christus heersen, want daartoe ben ik geroepen als een deel van het lichaam, en ik ben dankbaar. Alles wat ik zeg en doe in de Naam van de Heer Jezus, doe ik terwijl ik God de Vader dank door Hem. – Amen !

- Derek Prince



Wereldwijd eindigt 1 op de 4 zwangerschappen in abortus (Bron: de Standaard 2016)

Concreet: 56 miljoen vrouwen kiest wereldwijd hun zwangerschap af te breken.

Concrete cijfers van het aantal abortussen in ons land zijn sinds 2011 niet bijgehouden, in dat jaar werden er maar liefst 19 578 abortussen uitgevoerd. Toch wees een onderzoek binnen Vlaanderen uit dat ook bij ons 1 op 4 zwangerschappen ongepland zijn (*'het sexpert-onderzoek' bron :sensoa.be*)

Het 'recht' om abortus te mogen plegen wordt voornamelijk ondersteund door de gekende volgende argumenten: verkrachting, kind met een handicap, moeder in levensgevaar, gevaarlijke abortussen omdat er geen uitweg is...

In 2011 gaven Belgische vrouwen deze redenen aan om abortus aan te vragen:

- 18% gaf 'momenteel geen kinderwens' aan
- 11% gaf aan dat hun gezin compleet is
- 11% voelde zich te jong
- 8% gaf financiële redenen aan.

Een wereld zonder 'Down'?

Volgens de laatste statistieken zijn dit de abortuscijfers van zwangerschappen waarbij het downsyndroom geconstateerd werd : (bron : Focus on the family 2018)

- In de US worden tot 85% van deze zwangerschappen afgebroken met gevolg dat er 30% minder mensen met down in de US leven.
- In de UK 90%
- In Denemarken 98%
- In IJsland 100%



De gemiddelde levensverwachting is gestegen tot 60 jaar voor een persoon met down. De meesten kunnen mits hulp, perfect functioneren in de maatschappij, een schoolopleiding volgen, werken gaan, zelfstandig leven... enz. Toch kiest de meerderheid van de wereldbevolking steeds vaker om deze baby's te aborteren. De hoofdreden zou vaak het negatieve beeld zijn dat de medische wereld meedeelt aan de ouders over het leven met syndroom van down.

Dit geldt niet alleen voor mensen met het syndroom van down maar ook voor alle mensen met een handicap. De vraag naar abortus wanneer een handicap ontdekt wordt bij de baby, hangt erg samen met negatieve veronderstellingen : het kind zal ongelukkig zijn, de ouders hebben geen leven meer of althans een erg zwaar leven, het zal lijden,...

Indien deze veronderstellingen kloppen, zouden mensen met een beperking er steeds somber en verdrietig bijlopen maar wij weten dat dit niet strookt met de realiteit. Wij juichen mensen toe die met een beperking dingen realiseren in hun leven, die met een glimlach op hun gezicht door het leven gaan . We staan achter integratie & inclusie en vinden dat mensen met een beperking dezelfde rechten horen te hebben als iemand zonderen toch... Als we horen dat een vrouw zwanger is van een gehandicapt kind is dit volgens velen een gegronde reden om abortus te plegen. Welke boodschap zenden wij de wereld in : 'het is beter dood te zijn, dan te leven met een handicap ?' Toch dromen wij van een zorgzame, warme maatschappij waar mensen er zijn voor elkaar en de ander willen aanvaarden.

Abortus aangereikt als 'goedkoop voorbehoedsmiddel'?

Een abortus in een erkend abortuscentrum kost je ongeveer 3,6 euro (indien je bent aangesloten bij een ziekenfonds), de rest (ongeveer € 520) wordt door je ziekenfonds bijgepast.

Wanneer abortus zo gemakkelijk en goedkoop aangereikt wordt als oplossing bij 'ongewenste zwangerschappen' lijken ethische en morele kwesties ver weg.

Wij weten als kinderen Gods welk verdriet en last gepaard gaat hiermee waar vele moeders niet op voorbereid worden Wij danken God dat door het offer van Jezus vergeving en herstel mogelijk is !

Column: Een paardentemmer voor Gods Koninkrijk

Wie van u heeft niet een persoon uit de Schrift, een klein vers of Bijbelgedeelte waarover haast nooit geprekeerd wordt, maar dat u toch blijft intrigeren. Voor mij is dat o.a. Archippus en het vers uit Colossenzen dat over hem gaat: "Zeg tegen Archippus: Let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult" (4:17).

Archippus; zijn naam betekent 'paardendwinger'. Sommigen zijn van mening dat hij een zoon van Filémon geweest zou zijn. In ieder geval was hij een medewerker, medestrijder van Paulus, in Colosse waarschijnlijk oudste of een van de kerkleiders. Toch moet er iets gebeurd zijn waardoor hij op een gegeven ogenblik zijn motivatie was kwijtgeraakt. Wat was dat? En waarom dan deze woorden: 'Zeg tegen Archippus'...? Kon deze man dan niet lezen, zodat de boodschap hem mondeling moest worden overgebracht? Juist van een medewerker van Paulus kan ik me dat moeilijk voorstellen. Was hij blind, of blind geworden op rijpere leeftijd? Best mogelijk; we weten het niet. Toch was er voor Paulus genoeg reden om Archippus door een derde te laten vermanen. Euódia en Syntyche vermaant hij rechtstreeks. Blijkbaar konden zij wel lezen.

Hoe het ook zij, voor Paulus was er geen reden waarom Archippus zijn bediening niet terug zou oppakken. Niet kunnen lezen? Dat was eerder niet aan de orde, dus kon dat ook nu geen excuus zijn. Blind geworden? Erg natuurlijk, maar daarmee heb je je verstand en redeneringsvermogen niet verloren, al denken sommigen haast automatisch van wel. Ongetwijfeld heeft Paulus zijn medewerker goed genoeg gekend om te weten hoe hij hem weer aan het werk moest krijgen. Hij doet een beroep op zijn verantwoordelijkheid en trouw.



Stel dat je ziek wordt en de baas gaat voor je op zoek naar de beste specialist! Wat zeg je? Nooit gehoord, nooit gezien? Best mogelijk, maar dat is wat de slaaf van die honderdman in Kapernaüm mocht ervaren. Welke werkgever heeft zoveel waardering voor zijn personeel? Dat zijn echt uitzonderingen!

En moet je eens zien hoe die honderdman redeneert: 'Ik zeg tegen de een dit, tegen de ander dat, en mijn slaaf beveel ik iets, en het wordt gedaan zoals ik het wil'. Hij gaat er dus van uit dat Jezus de ziekte van zijn slaaf maar hoeft te bevelen: 'Ingerukt, mars!', en de ziekte gaat er als een hazewindhond vandoor! Echt iets voor een legerman! Maar die redenering lijkt nog te werken ook; de slaaf wordt weer gezond op het woord van Jezus. Bovendien krijgt deze Romeinse honderdman nog een compliment toe: 'zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gezien'.

Mocht Archippus al het zicht verloren hebben, zeker niet zijn roeping en verantwoordelijkheid. Natuurlijk kan er ook een andere oorzaak zijn, maar wat er hem ook overkomen was, daarin zag Paulus geen reden om hem aan de kant te schuiven. Per slot van rekening had hij een bediening aangenomen. Langs Paulus om wil de Heer hem weer aan het werk zetten.

Hierin mag misschien wel een les schuilen voor mensen die voor zichzelf weten een roeping te hebben. Overweeg dat ook mensen met een handicap diezelfde genade te beurt kan vallen. En als er sprake is van waardering, laat die dan niet alleen uit woorden bestaan.

-JOHANNES

50^e VrouwenOntmoetingsdag op 23 maart in Brasschaat



Copyright © 2019 Hilde Deleebeek
Alle rechten voorbehouden

50e VrouwenOntmoetingsDag

Spreekster Hilde Deleebeek

Zaterdag 23 maart 2019 van 10u tot 16u30
Ontvangst vanaf 9u15

De Ruiterhal, Azalealaan 6, 2930 Brasschaat
Inschrijven via je kerk, of via mail: 2019VOD@gmail.com of tel. 03 295 33 42



find us on Facebook 

Spreekster: Hilde Deleebeek

Datum: Zaterdag 23 maart, van 10u tot 16u30

Plaats: De Ruiterhal, Azalealaan 6, 2930 Brasschaat

Inschrijven: via 2019vod@gmail.com of telefonisch op 03/295.33.42

Like de pagina op Facebook (vrouwenontmoetingsdag) om automatisch de teasers te krijgen!

Wij met G&G vzw zullen ook met onze stand hier aanwezig zijn en hopen dat ook jij ons een bezoekje brengt!

Een zeer leuk weetje: Er zal dovenvertaling voorzien worden op deze dag!



Onze website kreeg een make-over!



[HOME](#) [BESTUURSLIEDEN](#) [DOEL](#) [ACTIVITEITEN](#) [MISSIE](#) [BIJBELCLUB](#) [NIEUWSBRIEF](#) [Q](#)



GEMEENTE EN GEHANDICAPTEN
PEPERHOFSTRAAT, 563600 GENK
TEL: 089/ 38.55.64.
CONTACT@GENG-INFO.BE



JA, VEELEER ZIJN DIE LEDEN VAN HET LICHAAM, WELKE HET ZWAKST SCHIJNEN, NOODZAKELIJK,
1COR 12:22

TROOPER

JE KAN GEMEENTEN EN GEHANDICAPTEN OOK STEUNEN DOOR UW ONLINE AANKOPEN VIA TROOPER TE DOEN EN HET KOST U GEEN CENT EXTRA.

BIJ ELKE ONLINE AANKOOP KRIJGT GENG EEN KLEINE VERGOEDING. KLIK OP HET LOGO EN JE KAN ONMIDDELIJK BEGINNEN

Binnenkort komt onze nieuwe website online!

Marc heeft zijn uiterste best gedaan om het wat overzichtelijker te maken: teksten ingekort, andere kleurtjes en indeling... Wij zijn alvast enthousiast over de nieuwe frisse look!

Wil je een kijkje gaan nemen? Het webadres is nog steeds: www.geng-info.be

We zijn benieuwd naar wat jullie ervan vinden!

Hiernaast zie je alvast een "voorproefje"!

De goede keuzemaker // Wat zou Jezus kiezen?

Ik ben een GOEDEKEUZEMAKER



BID, Heer ik heb U nodig



WELKE KEUZE heb ik?



Wat zou JEZUS KIEZEN?



DANK en PRIJS de Heer



Knip me uit en bewaar mij, ik zal je helpen wanneer je het moeilijk vindt om een goede keuze te maken!

G&G vzw stelt zich tot doel de gemeenten/kerken te helpen, de integratie en inclusie van mensen met een handicap te bevorderen. Vaak leven zij geïsoleerd. De gemeenten willen niemand uitsluiten maar zijn zich niet altijd bewust van de behoeften van personen met een handicap. G&G vzw wil een draaischijf zijn van informatie en ondersteuning van en voor zowel de personen met een handicap als van de gemeenten/kerken.

-1 Corintiërs 12:22

• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich via ons emailadres afmelden. • U kunt ook ten alle tijden uw gegevens inzien en laten wijzigen.