



Gemeenten en Gehandicapten vzw



In dit nummer

- 1 Bijbelclub op Familiedag 29 oktober 2016 – Thema Open Door
- 2 Kamp voor kinderen met de mooiste glimlach: 18-23/07/16 – Een terugblik!
- 2-3 Getuigenis: Geloof voor mensen met een mentale beperking
- 4 Agenda Bijbelclubs & Agenda stands
- 4 Column: Loze beloften

Bijbelclub op Familiedag 29 oktober 2016 - Thema Open Door

Wij van G&G vzw doen ook mee!

Noteer het meteen in jullie agenda's!

Wees van harte welkom op onze Bijbelclub voor volwassenen met een verstandelijke handicap:

Aanvang: 13u45 (duur 2 uurtjes)



Gemeenten en Gehandicapten vzw
Peperhofstraat 58
3600 GENK
Tel. & Fax 089/38 55 64



Website:
<http://www.geng-info.be>
e-mail
geng@telenet.be
 Find us on Facebook

Vrijblijvende giften
Bankrekeningnummer
IBAN: BE68 3631 4681 8634

Kamp voor kinderen met de mooiste glimlach: 18-23/07/16 – Een terugblik!



Het was een week vol activiteiten en leuke momenten. Elke ochtend hielden we ons bijbelfeest. Daar leerden we over Jona die niet wou luisteren naar God en dat uiteindelijk wel deed. Daarna kwamen er leuke activiteiten. We zijn gaan go-carten, hebben met water gespeeld en mochten gaan zwemmen. Er was ook een heel toffe showquiz. En nog veel meer. Als afsluiter mochten we een vrijpodium doen rond het kampvuur. Iedereen zag er op zijn best uit. Zelfs de leiding had zich verkleed als K3. En volgend jaar gaat het kamp opnieuw door.

Maar er is een nieuwe hoofdleiding. Rosalie, Evelien en Eline nemen het over van Matthias en Sabine. Dus het is voor iedereen enorm spannend. Het kamp gaat door op dezelfde plaats waar het al die jaren plaats vond.. Alleen in een ander huis. Dit zal even wennen zijn, maar we gaan er voor zorgen dat het weer een geweldige tijd wordt.

- Rosalie Willems

Het kamp zal doorgaan van 23/07/2017 tot 28/07/2017.

Voor vragen en antwoorden kun je altijd terecht bij:

deleuksteglimach@hotmail.com

Inschrijvingen via www.ejv.be

Getuigenis: Geloof voor mensen met een mentale beperking

Gehandicapten of wat men tegenwoordig zegt: mensen met een lichamelijke beperking of mensen met een verstandelijke beperking, over hun relatie tot God, daar wil ik een klein beetje over vertellen. Eerst wil ik even iets duidelijk maken. De beperkingen die wij hebben als 'normale mens', hebben zij ook net als ieder ander, maar zij hebben hier bovenop nog eens de beperkingen van hun handicap.

Nu over hun geloofsleven. Waarin kan dit leven zo verschillend zijn van het onze? De meesten van jullie kennen mijn vriendin en collega Thérèse Swinters. Stichtster van de organisatie Gemeenten en Gehandicapten.

Thérèse heeft een lichamelijke handicap (spina bifida). Toen zij tot geloof kwam (een vriend vertelde haar over Jezus), was haar eerste gedachte de redding van haar ziel, net als bij ons. Later kwam er bij haar een tweede gedachte: kan God mij genezen. De oudsten van haar gemeente hebben hiervoor met haar gebeden en haar gezalfd. Ze is niet genezen.

Thérèse gelooft dat God een doel heeft met ieder mens en zo ook met haar en haar handicap. God gaf haar een doel, een opdracht: Maak mijn gemeenten wakker ten aanzien van mensen met een handicap.

In plaats dat Thérèse treurt om haar onvolmaakte lichaam, zet zij dit lichaam in als een getuige voor G&G: Ik ben waardevol in Zijn ogen, Hij heeft ook een taak voor mij. Nu Thérèse ouder wordt, krijgt zij net als ieder ouder wordend mens lichamelijke kwalen bovenop haar handicap. Maar door haar handicap is zij een sleutel geworden voor God om deuren te openen, om leiders te laten nadenken over de waarde van een mens. Ik wil niet zeggen dat ze daar niet over nadenken, maar dikwijls bekijken ze alleen de niet-gehandicapte mens.



« Ik vroeg Hem om mijn Verlosser te zijn »

Een groot Amerikaans voorbeeld is ook(ik denk dat de meesten haar kennen) Joni Eareckson-Tada. Op 18 jarige leeftijd krijgt zij een duikongeval. De nek gebroken door het ondiepe water.

Ook hier gingen mensen voor haar genezing bidden. Ze is niet genezen, en blijft verlamd tot onder haar oksels. Steeds aangewezen op hulp. Maar hierdoor heeft ze zoveel tijd kunnen investeren in haar relatie met God en in de opbouw van een heel grote organisatie die over de hele wereld bekend staat als Joni and Friends en hulp biedt aan de gehandicapten in de wereld. De boeken die zij over haar lijden schrijft, zijn boeken over bemoediging, over getuige van Gods genade en zoveel meer.



« Dankzij Jezus, heb ik het hart van een dienaar... »

Deze vrouwen (sorry ik heb op dit moment geen getuigenissen van mannen verteld, maar ze zijn er heus wel. Ik denk dan aan Nick Vuijuci). Deze personen hebben een lijdensweg ondergaan waarin zij Gods hulp hebben aangeroepen, niet alleen voor genezing van hun lichaam maar vooral voor genezing van hun ziel. Evenals wij willen ze leven 'vanuit Gods genade, willen ze God gehoorzaam zijn, is Hij hun redder en geloven ze dat God een plan heeft met ieder van ons.

En de mensen met een verstandelijke beperking?

Waarom heeft God dit toegelaten? Zo leren wij zorg dragen voor degenen die het leven niet kunnen volgen. Iemand met een verstandelijke beperking zet ons even 'stil'. Rustig blijven, eenvoudige taal gebruiken, genieten van de sfeer, de kleine zegeningen zien, eerlijkheid in de emoties en zoveel meer.

Wij kunnen veel van hen leren. De 'kleinste en eenvoudigste' taken zijn belangrijke taken. Zoals Ruth doet in de gemeente van Genk, zij brengt koffie rond naar degenen die slecht ter been zijn, zij gaat rond bij het Avondmaal met brood en wijn..

De relatie die mensen met een verstandelijke beperking hebben met God is eenvoudig en waardevol.

Daarom is het belangrijk om Gods boodschap aan iedereen te vertellen. Op dezelfde 'golfenlengte' te komen als iemand met een handicap.

Zij willen zoveel, maar kunnen zo weinig.....

Hoe staan wij tegenover God? Aanvaarden wij onze beperkingen als een zegen? Danken wij hiervoor?

Wie heeft nog nooit het getuigenis van die ene man gehoord? Verlamd tot aan zijn nek door een ziekte. Voor de maatschappij geen nut meer, alleen maar kosten. Maar God heeft hem nodig. Uren, dagen de tijd om met God te praten, te smeken, te danken, te lachen, te wenen. Wetend dat God er elk moment voor hem is. Wij zeggen zo dikwijls: "Gebed is de motor van ons christelijk leven", dus heeft deze verlamde man de belangrijkste opdracht van God gekregen. Zien wij dat ook zo?

Zijn wij dikwijls niet té veel bezig met onze uiterlijkheden, met onze kwaaltjes, met ons huis en tuin. Als ik dat doe zie ik Thérèse en Catia naar mij kijken en weet ik dat er bij hen nog zo veel meer bij komt. Dan zijn mijn zorgen maar miniem en mag ik God danken dat ik nog zoveel kan en mag doen voor Hem.

Hechten wij ook niet te veel aandacht aan onze intellectuele ontwikkeling? Het is nodig, zeker.

Maar waar blijft Gods eenvoudige boodschap

*Heb Mij lief vraagt Hij, leef voor Mij zoals je bent, je bent Mijn kind,
Je bent Me zoveel waard, Ik ben altijd bij je, Ik vind je prachtig,
Besteed tijd met Mij, Wandel met Mij...*

Agenda Bijbelclubs

Data Bijbelclub Noord-Limburg :

10/09, 22/10; 03/12; 07/01, 18/02; 01/04, 27/05, 01/07.

→ Contactpersonen: Jacqueline (0499/29 41 68) of Jenny (0486/07 48 27)

Data Bijbelclub Oost-Vlaanderen:

Data nog niet bekend, voor meer inlichtingen gelieve te bellen op het nummer: Peggy : 0498/14 74 70

Hier kan je onze stand bezoeken!

29 oktober Familiedag in Malle

11 november Ontmoetingsdag in Leuven

Meer info: www.ontmoetingsdagvvp.be

Column: loze beloften

'Als jullie komen, is alles gereed en voor degenen die de reis niet kunnen betalen is er geld voorzien'!

Hoeveel mensen hebben zich jarenlang ingespannen en voorbereid om het ultieme doel voor sporters met een beperking te bereiken: de Paralympics in Rio! En drie weken voor het begin van het feest blijkt dat de infrastructuur gewoon niet overal klaar is. Bovendien zouden financiële middelen voor de Paralympics gebruikt zijn om de problemen van grote zus op te lossen. Gevolg: sportlui uit zowat 50 landen moeten thuisblijven bij gebrek aan geld, en het worden mini-Paralympics. Ja ja, zij zijn groot en ik is klein; en dat is niet eerlijk!

Van al die mooie beloften komt dus niets terecht. De Olympische beweging had het kunnen weten toen de Spelen aan Rio werden toegewezen. Maar Jezus pakt het anders aan. Hij verzorgt het transport voor iedereen; Hij komt ons allemaal persoonlijk ophalen, en het mooiste is, Hij komt pas als hierboven alles echt waar gereed is voor het feest. Dat heeft Hij beloofd in dat fraaie Boek waar zoveel beloften in staan. En er zijn al zoveel van die beloften waargemaakt; het kan niet anders of ook de rest moet eens vervuld worden.

Ik zie het al voor me zeg, al die rolstoelen die ergens eenzaam, doelloos en verloren staan, al die brillen, hoorapparaten, witte stokken, beugels en andere protheses die her en der liggen te wachten op hun gebruiker. Die dingen zijn allemaal niet meer nodig als Hij komt, en Hijzelf heeft alles betaald voor de overtocht! Schitterend toch! Daar kan zelfs grote zus niet tegenop!

JOHANNES

G&G vzw stelt zich tot doel de gemeenten/kerken te helpen, de integratie en inclusie van mensen met een handicap te bevorderen. Vaak leven zij geïsoleerd. De gemeenten willen niemand uitsluiten maar zijn zich niet altijd bewust van de behoeften van personen met een handicap. G&G vzw wil een draaischijf zijn van informatie en ondersteuning van en voor zowel de personen met een handicap als van de gemeenten/kerken.

-1 Corinthiërs 12::22-