



## Gemeenten en Gehandicapten vzw



### In dit nummer

1. Column - Waar niemand iets om geeft
2. Data Bijbelclubs
3. Bijbelclub op Familiedag: 29 oktober 2016
4. Met G&G vzw naar Nick Vujicic in Apeldoorn op 24 september 2016  
**reserveer je plekje nu!**
5. Vakantiewens

### COLUMN - Waar niemand iets om geeft

Heb jij dat ook? Omdat je één ding niet kunt, denken ze dat je niks kunt. Omdat je in een rolstoel zit, praten ze over jou met je begeleider alsof je er niet bij bent. Omdat je niet zo goed kunt denken als de anderen, denkt iedereen in jouw plaats. En ze geloven dat ze het nog beter weten ook! Ja, de wereld zit soms vreemd in elkaar. Maar er is goed nieuws. Jesaja heeft iets heel moois geschreven over de Knecht van God, Jezus. Het geknakte riet zal hij niet verbreken: (Jesaja 42 vers 3)

Een rietstengel met een knik erin, die gooi je toch weg? Jezus niet. Hoeveel mensen met een lichamelijke kwaal heeft Hij niet genezen. Hij vroeg Zich niet af wie de schuld was van iemands handicap. Hij had belangstelling voor het hart van ieder mens. De kwijnende vaspit zal hij niet uitdoven: Een vuurtje dat nog wat nasmeult, dat trap je toch uit, tenzij je vuur nodig hebt natuurlijk. Wat geweldig dat de Heilige Geest ook wil wonen in mensen met een verstandelijke beperking of een psychisch probleem. Dan is hij er altijd bij om dat kleine vlammetje wat aan te blazen als het nodig is. Dus kop op, alle geknakte rietjes! Hij geeft je ondersteuning. Wakker het vuurtje weer aan vaspitjes! Hij zorgt voor de nodige olie.

*Johannes*

## Agenda Bijbelclubs

Voor het komende werkjaar zijn er alweer heel wat plannen om de Bijbelclub aan te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.

*Voor wie is de Bijbelclub?* Voor ieder die (jong-)volwassen is en te maken heeft met een verstandelijke beperking.

*Wie doen dat ?* In vier verschillende plaatsen in het land zijn er *vrijwilligers* die het Woord van God op zeer creatieve manier aanbieden zodat iedereen in de groep er iets van mee naar huis kan nemen.

*Wat doen we ?* Bidden voor elkaar : We hebben gemerkt dat als er spanningen zijn, thuis of in de woonvorm, we voor elkaar kunnen bidden en God ontspanning geeft. Anderen baden voor familieleden of mogelijkheden dat ze iets voor iemand anders zouden mogen betekenen. Iets uit Gods Woord leren toepassen op het werk bij voorbeeld.

We hebben het heel gezellig en vertellen elkaar welke fijne dingen we gedaan hebben in de afgelopen tijd.

**Bijbelclub Oost-Vlaanderen in Oudenaarde (bel: 09 2786780):**

25 september 2016

**Bijbelclub West-Vlaanderen in Kortrijk (bel 0473 765685):**

23 oktober 2016 / 22 januari 2017 / 23 april 2017 / 25 juni 2017

**Bijbelclub Midden Limburg in Genk (bel: 0499294168) :**

September met thema: "vruchten van de Geest"

**Bijbelclub Noord Limburg in Eksel : (bel: 011 749317)**

datum nog onbekend



**MAAR ook: Bijbelclub op VEG Familiedag op 29 oktober 2016 -in Malle**  
**Thema: Een geopende deur.**

Noteer het meteen in jullie agenda's! Aanvang: 13u45 (duur 2 uur)

## Samen met G&G vzw naar Nick Vujicic in Apeldoorn!

### Korte introductie:

De bekende Australische spreker Nick Vujicic, geboren zonder armen en benen, komt op 24 september 2016 voor een groot evenement in het Omnisport in Apeldoorn, dat ruimte biedt aan maximaal 7000 bezoekers. Nick is een wereldwijd bekende spreker, die in 59 landen sprak voor miljoenen mensen. Nick is het schoolvoorbeeld van iemand die zijn leven niet laat bepalen door zijn fysieke beperkingen. In zijn tienerjaren worstelde Nick met depressie en eenzaamheid. Hij vroeg zich continue af waarom hij anders was dan anderen. Hij worstelde met de vraag of zijn leven wel een doel had. Nicks ommekeer kwam door zijn geloof in God en de aanmoediging van zijn familie en vrienden. Inmiddels heeft Nick zijn handicap weten om te buigen naar iets positiefs en spreekt hij wereldwijd mensen aan hoe je je voordeel kunt halen uit tegenslag.



### Praktische informatie

- **Prijs:** Ticket en bus heen en terug € 41.00 per persoon
- **Vervoer:** wij zorgen voor een aangepaste bus met lift! Het is mogelijk om in je rolstoel te blijven zitten tijdens de busreis. Gelieve dit dan ook expliciet te noteren als mededeling bij de reservatie!
- **Reservatie:** is definitief na ontvangst van betaling op het rekeningnummer van Gemeenten en Gehandicapten vzw: IBAN: BE68 3631 4681 8634.  
*Mededeling: Naam (namen) / busvervoer in eigen rolwagen (indien gewenst)*
- **Vertrek: 16.30 u stipt! Wees op tijd!**  
Opstapplaats: Evangelische Gemeente Paulus Evence Coppéelaan 31, 3600 Genk
- **Einde reservatie :** 31 augustus (plaatsen en tickets zijn beperkt, schrijf je snel in!)

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te komen, vertel het door!

### Kleine reactie naar aanleiding van de vragenlijst.

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd om enkele vragen te beantwoorden. Bedankt voor diegene die iets terug stuurde. We willen graag uw antwoorden alsnog ontvangen, uw mening is ook belangrijk.

Uit wat we nu al konden lezen blijkt dat men denkt dat G&G vzw er hoofdzakelijk is voor mensen met een handicap. We willen dat toch een beetje tegenspreken. G&G vzw heeft zich in eerste plaats tot doel gesteld om de Gemeenten of kerken te helpen een open deur te hebben voor mensen met allerlei handicaps of beperkingen, in hun eigen omgeving.

Uit enkele antwoorden bleek ook dat mensen die zelf een handicap hebben nog weinig kansen krijgen om hun eigen noden of beperkingen bespreekbaar te maken, waardoor er onbewust toch discriminatie ontstaat.

De antwoorden die we tot nu toe ontvingen zorgen ervoor dat we goed weten waar we mee bezig zijn en mee verder kunnen gaan.

U zal hier in de toekomst nog meer over horen. Laat ook gerust zelf van u horen.

---

## Een vakantiegebed

God,

*Geef ons een hart dat vakantie kan nemen, dat zich even kan losmaken uit het gareel van de zorgen, dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken en de lucht en het water en ook de mensen erbij. Geef ons een hart dat nog op uitkijk staat naar vreemde mensen en andere dingen en gelukkig is om hun anders zijn. Geef ons een hart, God, een open hart en open handen om naar mensen toe te gaan en te luisteren naar hun verhalen en te snoepen van hun vriendschap. Geef ons een hart dat zich wil bekeren tot de eer en het geluk van kleine dingen, een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten, en kan bidden zonder woorden. Een hart dat doorheen de dingen kan schouwen naar Uw oneindigheid.*

Amen



**Fijne vakantie!**

