



Gemeenten en Gehandicapten vzw



In dit nummer

- 1 EJKamp voor kinderen met de mooiste glimlach 23/07/2016
- 2 Herinnering vragenlijst voor mensen met een handicap
- 2-3 Gebedspunten en dankpunten
- 3 Onze logo & naam
- 4 Artikel CIP: Verstandelijke beperking zegt niets over geloofs

Kamp voor kinderen met de mooiste glimlach 23/07/16



Kamp voor kinderen/jongeren met een mentale beperking
(vooral type 2; anderen types volgens onderling overleg)

PrijsEJVlid: € 1 8 0

Prijs nietEJVlid: € 1 8 6

Locatie:

Home Koningin Fabiola
Weldoenerslaan 5
3630 Maasmechelen
België

Contactpersoon

EJV (Evangelisch jeugdverbond)
Matthias Valenta
matthias.valenta@ejv.be 09351 70 74

Herinnering aan de vragenlijst voor mensen met een handicap

G&G bestaat nu meer dan 23 jaar. We zijn vooral een draaischijf van informatie en een woordvoerder die bij de doelgroep hoort. Daarom zeggen we graag:

**Een kerk van en voor mensen met een handicap
is een kerk van en voor iedereen!**

Toch willen we er opnieuw over nadenken hoe we dat het beste kunnen doen. We hebben onderstaand een tachtig contact adresstuur die onze Nieuwsbrief ontvangen. Er is één probleempje: we kregen geen respons. Wilt u ons helpen en onze inzichten verrijken? Stuur ons dan enkele antwoorden of laat ons weleens kunnen bellen.

- < Kunt u ons met uw eigen woorden zeggen wat volgens u G&G is en doet ?
- < Wat zou G&G nog meer kunnen betekenen of doen, voor u of voor de personen met een handicap die u bij betrokken bent (als ouder, broer, zus, begeleider)?
- < Wat zou G&G meer kunnen betekenen voor uw Gemeente/ Kerk?
- < Als u in een paar woorden zou omschrijven hoe uw plaatselijke Gemeente met mensen met een handicap gaat, wat zou u dan zeggen?
- < Wat mist u? Wat vindt u bijzonder goed !
- < Wilt u ons nog iets vertellen wat we niet gevraagd hebben? Of heeft u een getuigenis, is er iets moeilijk was of juist fijn ? enz.

Alle antwoorden zullen uiteraard met de nodige privacy behandeld worden en worden nooit bekendgemaakt.

*Door u kunnen wij ons werk verbeteren
of uw Gemeente beter te kunnen steunen*



Gebedspunten en dankpunten Bijbelclub Noord- en Oost-Niederrhein

Gebedspunten

- < Voor de mensen die al een tijdje meer zijn geweest, dat God ze wil trekken met zijn koorden van liefde.
- < Voor een goede gezondheid voor ieder.
- < Voor een leven dicht bij God voor ieder.

Dankpunten

- < Dankpunt voor de ondersteuning van Janien en Hilde bij de Bijbelclub.
- < Dankpunt dat we 'n hechte groep zijn en dat we kunnen groeien.
- < Dankpunt voor Gods zegen en leiding in de Bijbelclub.



Data Bijbelclub Noord- en Oost-Niederrhein

- < 21 mei 2016
- < 02 juni 2016

Gebedspunten en dankpunten ~~Bijbelclub West-Vlaanderen~~

Gebedspunten

- < meer bekend mogen worden
- < er meer gasten mogen komen.
- < dat onze gasten mogen onthouden dat het bijbel

Volgende bijbelclub is op
zondag 24 april
Onderwerp: bijbel lezen, stille t



Bijbelclub West-Vlaanderen

Data ~~Bijbelclub Midden-Limburg~~

< 22 mei 2016 19 juni 2016

Gebedspunten en dankpunten ~~G&G vzw~~

Gebedspunten

- < Thérèse gaat naar Roemenië en vraagt voor gebed, dat dit een gezegende en vruchtbare reis mag worden van Gods Koninkrijk zullen heel wat kilometers maken en heel veel verschillende ontmoeten. Daartoe zal ze 3 keer spreken en grotere groep en voorrang geven.

Onze logo en naam

In onze nieuwsbrief 4de kwartaal 2015 schreven we "manier?" In het maandblad Handiscioop stond daarover mensen, personen met een handicap, de beste manier is om ons uit te drukken.

Dat G&G vzw het woord "gehandicapt" is. De brieven die we zouden nog kunnen zeggen... "gehandicapt" is niet veel verder.

Heeft iemand een beter idee? We vinden zelf ons logo wel mooi en veelzeggend. Kom maar op met suggesties worden allemaal overwogen. We garanderen niet dat uw suggestie gebruikt gaat worden.



Mail je idee door op geng@telenet.be

Durft u het te vragen?
-Thérèse Swinte

ARTIKEL CIP: "Verstandelijke beperking zegt niets over geloofsniveau"

"God beperkt zich niet met mensen met veel kennis. Iemand met een verstandelijke beperking kan een geloofsniveau gelijk staan of zelfs hoger dan een hoogbegaafde christen," zegt ds. P. Verr

Naast predikant is hij ook voorzitter van de Vereniging voor de beperking. Tegenover CIP.nl maakt ds. Vernooij duidelijk dat we verstandelijk beperkten geen grotere slachtoffer zondeval moeten nemen dan gezonde mensen.

In zijn benadering met gelovigen met een beperking kan zich inspireren door de Heere Jezus. "Hij benaderde deze mensen op bijzondere wijze," zegt ds. Vernooij verwijzend naar de blindgeborene man uit Jezus zei: 'Hij [de blindgeborene] heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar opdat hij zou werken van God in hem geopenbaard zouden worden.' "

We zouden beperkte mensen ook binnen de gemeente van Christus niet moeten beschouwen als min daarvan zouden we hen het gevoel moeten geven dat ze er als gemeenteleden wel bij horen. Dat geldt niet weg d ze over het algemeen meer pastorale zorg nodig hebben." Vier vrienden "Als ik de bewogenheid van J ik meteen in de spiegel," vervolgt de predikant. "Als mensen hebben wij nog wel eens de neiging om te een grote boog te passeren. Maar de Heere maakte juist een omweg om deze mensen tegemoet te k onze gastschrijver het Bijbelverhaal van de verlamde en zijn vier vrienden. Zonder dat viertal zou de v de Heere Jezus zijn gekomen, Die hem uiteindelijk genas.

Op de vraag of God het heeft gewild dat mensen met een beperking op deze manier in het leven zou antwoordt hij: "We kunnen niet iedere vraag met een Bijbeltekst beantwoorden. Ook kan er niet op wat Gods bedoeling met of haar is. Wel weet ik dat God ten goede wil keren. Maar dat ligt wel heel De Bijbel maakt wel duidelijk dat God zich niet laat beperken tot mensen met veel kennis. Iemand me verstandelijke beperking kan op geloofsniveau gelijk staan met een hoogbegaafde christen. En dus is het mogelijk dat mensen met een handicap een middel zijn in Gods plan (zie Nick Vujicic, red.).

In de Bijbel wordt een bijzondere nadruk gelegd op onze omvangrijke, waaronder weduwen en wezen. Hebben we een streepje voor bij God als we mensen met een verstandelijke beperking te hulp schieten? komen we uit op onze persoonlijke relatie met de Heere Jezus," zegt ds. Vernooij. "Wie van Christus leeft, kijkt automatisch anders naar die ander. Zonder die bewogenheid van Jezus, krijgt zorg voor on karakter. Daarmee bedoel ik niet dat ongelovigen geen hulp kunnen bieden. Ik wil hiermee aangeven c een christen met een gehandicapte medemens niet is bedoeld om onszelf te prijzen, maar dat Gods l zichtbaar wordt. Vanuit dat kader kijken we bovendien verder dan dit leven alleen." "

Bron: CIP Gepubliceerd op dinsdag 12 maart 2013 om 13:00 door Jeffrey Schipke

Een kleine opmerking van G&G:

G&G wil duidelijk onderscheid maken tussen mensen met een verstandelijke beperking en mensen die lichamelijke handicap meedragen. De laatsten kunnen meestal deelnemen en genieten van de kerk en de Bijbel onderricht. Zij kunnen daar zelf een duidelijke inbreng hebben. Mensen met een verstandelijke l echter daarnaast aangepast onderricht nodig. In de Bijbel vinden we weinig voorbeelden van mense verstandelijke handicap

Just a reminder...

NIEUW BANKREKENINGNUMMER G&G VZW

Bankrekeningnummer BE68 3631 4681
8634 SWIFT: BBRU BE BB

G&Gvzw stelt zich tot doel de gemeenten/kerken te helpen, de integratie en inclusie van mensen met een handicap te bevorderen. Vaak leven zij geïsoleerd. De gemeenten willen niemand uitsluiten en niet altijd bewust van de behoeften van personen met een handicap. G&G draagt bij aan informatie en ondersteuning van en voor zowel de personen met een handicap als van de gemeenten/kerken.

-1 Corinthiërs 12:2