



Gemeenten en Gehandicapten vzw



In dit nummer

- 1 Nieuwjaarswens
- 2-3 Kort woordje: Bijbelclubs West-Vlaanderen en Noord-Limburg
- 3-4 Wat betekent inclusie voor onze kerken / gemeenten?

Nieuwjaarswens

2015 verdwijnt in het verleden, de dagen gingen snel voorbij. Sommigen mochten we met vreugde beleven, andere dagen waren we niet zo blij. Ons leven kunnen we met geen dag verlengen, elk ogenblik of uur is heel uniek. Net als ieder mens die ons pad kruiste en een stempel in ons leven achterliet. Zo heeft dit jaar ons veel gegeven, of juist ontnomen, een intens verdriet maar iemand is altijd bij ons gebleven, Jezus, een Vriend die ons geen dag verliet. Aan Zijn hand gaan we moedig voorwaarts het hoofd heffen, met open vizier: liefde ontvangen en liefde geven in die zekerheid. God is hier!



Wij wensen jullie met heel ons G&G vzw-team en Bijbelclubgasten: een zeer gezegend 2016! En willen bij deze gelegenheid iedereen van harte bedanken voor jullie gebeden en giften het voorbije jaar. Dankzij jullie kunnen wij ons werk blijven verder zetten!

Bijbelclub West-Vlaanderen

De opstart van een nieuwe bijbelclub was eigenlijk wel spannend. In juni 2015 zaten we samen met een aantal medewerkers om alles goed te plannen. We zouden starten in oktober. We stuurden uitnodigingen, vroegen rond of mensen wilden komen en we bereidden de bijbelclub voor. Toen de bewuste zondagnamiddag was aangebroken, voelde ik me eigenlijk wel wat gespannen. Blij dat die dag er was en benieuwd naar wie zou komen, en hoe het zou gaan. Maar ook wat nerveus. Want straks kwam er niemand. Of lukte het misschien moeilijk om contact te maken. Ik bedacht me dat iedereen zich misschien wel zo zou voelen op een eerste bijbelclub. Een andere medewerker en ik waren nog maar net op onze locatie aangekomen om het lokaal klaar te zetten, toen onze eerste gasten al voor de deur stonden. Joepie! Van twee waren we plots met vijf! Rustig konden we alles klaarzetten, dronken we koffie en leerden we elkaar voorzichtig kennen. Tegen het startuur waren we met zes, plus iemand die gitaar kwam spelen. En even later kwamen er nog twee mensen bij. Onze tafel zat goed vol.

En toen werd het pas echt fijn: samen zingen, bidden en nadenken over wat bidden is. We hielpen elkaar om het juiste nummer te vinden in het boekje of om een antwoord te zoeken. Het was samen geloven, samen dicht bij God komen. Hierna maakten we een mooie groepsfoto. Tot slot van de namiddag knutselden we een dankkalender in elkaar. Voor alle maanden van 2016 zochten we wat prenten waar we God voor kunnen danken. We knutselden en knutselden en de tijd vloog voorbij. Eén van de gasten stelde voor om af te sluiten in gebed. En daarna zeiden we enthousiast: tot de volgende keer!

En ging er dan niets mis? Oh ja hoor. Er werd water gemorst, het fotopapier wilde niet door de printer gaan en we moesten door een kerkdienst heen sluipen om de afwas te kunnen doen. Maar maakt dat iets uit? Nee, natuurlijk niet. We konden samen God groot maken en dat is wat telt.

- door Margreet Hunink



*Op 24 januari 2016 hopen we elkaar weer te zien in de Evangelische Kerk "de Pottenbakker", om 15u!
Van harte welkom als je er ook bij wil zijn!*

Contactgegevens Bijbelclub West-Vlaanderen

Meensestraat 83, 8500 Kortrijk
Sara Govaert-Raemdonck ☎0473/76.56.85
of @ sara.raemdonck@gmail.com

Bijbelclub Noord-Limburg

Vorig seizoen hebben we afgesloten met een opkomst van ongeveer twee mensen. Dit was voor ons toch een dieptepunt. Daarom hebben we de werking nog eens onder de loep genomen en is er hier en daar wat veranderd. Dankzij onze grote God kunnen we nu met vreugde zeggen dat we dit seizoen weer hoopvol gestart zijn. De eerste Bijbelclub waren er vijf mensen en op de 2de Bijbelclub waren er zelfs twee nieuwe gezichten bij. Ze werden door onze mensen zelf meegebracht, wat een zegen!! En er was ook iemand die er over nadent om mee in de leiding te stappen. We worden echt super verwend! Als God geeft, is het overvloedig. We hebben dus weer een goede start gemaakt.

Met spijt in ons hart hebben we helaas ook afscheid genomen van onze erg gewaardeerde Gilbert Caels. We zullen hem missen, maar onze grootste troost is dat hij bij onze hemelse Papa is.

Zoals jullie kunnen lezen, zijn het bewogen tijden geweest voor onze Bijbelclub. En zo kent elke Bijbelclub zijn bergen en dalen. Daarom wil ik jullie oproepen om ons regelmatig op jullie gebedslijst te zetten. Want gebed is tenslotte de motor achter alles!

Groetjes
Ruben, Kelly en Janien

Heb ik misschien mensen nieuwgierig gemaakt naar onze Bijbelclub, kom gerust eens kijken!

Contactgegevens Bijbelclub Noord-Limburg

Ruben en Kelly Dreesen- Hilkens Ekselsebaan 47 - 3940 Hechtel 011/74 93 17

Woorden

Het bijzondere aan Gilbert was ,dat hij ondanks zijn pijn en ziekte , de andere altijd wist te bemoedigen. Door zijn intieme relatie met God had Hij de kracht om Gods' liefde aan anderen door te geven. Hij hield van bidden en zingen voor God. Hij was een kenner van de Bijbel en probeerde dit ook toe te passen in zijn leven. Hij was tevreden met de kleine dingen en kon genieten van gezelschap. Ook lachte hij eens graag. Wij van de Bijbelclub gaan hem missen; zijn wijsheid, aanwezigheid, bemoediging, lach, vriendelijkheid en zijn warm hart.



Dankbare herinnering aan

Gilbert CAELS

Geboren te Neerpelt op 20 december 1963
en overleden te Overpelt op 17 oktober 2015.

Wat betekent inclusie voor onze kerken/gemeenten?

“Mensen met een beperking, mensen met een handicap, mensen met speciale noden, horen er gewoon bij” zegt men.

Is dat zo? Ik hoor deze uitspraak meer en meer. Natuurlijk bedoelt men het goed. We willen allemaal bij een groep horen en liefst helemaal mee kunnen doen, zoals anderen dat ook doen. Maar kan dat ?

Kan iemand “gewoon meedoen” in een wandelclub als hij of zij in een rolstoel zit ?

Kan iemand “gewoon meedoen” aan het dictee van de Nederlandse taal, als hij of zij vanwege zijn beperkingen niet goed heeft kunnen leren schrijven ?

Kan iemand “gewoon meedoen” als men er in de gemeente of kerk vanuit gaat dat jij het maar voldoende moet vinden om aanwezig te zijn, terwijl anderen goed kunnen zingen, luisteren, lezen, verstaan, enz. Mis je dan niet iets?

“Gewoon meedoen” is voor iemand met een beperking, hoe klein of licht ook, niet in alle omstandigheden mogelijk. Moet er dan altijd speciale aandacht zijn, moet die persoon dan altijd in de belangstelling gezet worden?

Er is een stuk fijngevoeligheid nodig van enkele vrienden, leiders, geïnteresseerden. Sinds het begin in 1990 zijn er stilaan al heel veel verbeteringen gekomen. We kregen een nieuwe definitie van handicap. We kregen een verduidelijking van het woord ‘inclusie’.

Integratie

Integratie is het proces waarbij verschillende componenten samensmelten tot een geheel. In de sociologie en in de politiek is integratie een veelgebruikte term om de samensmelting van meerdere bevolkingsgroepen in de maatschappij aan te duiden. ^{Bron} <http://www.gripvzw.be/bearippenlijst/622-integratie.html>

Inclusie

Inclusie wordt in het woordenboek onder andere verklaard als “ingesloten worden” en als synoniem vinden we “alles inbegrepen” terug. Bij een inclusie past de samenleving zich aan personen met een handicap, mensen die anders zijn aan. De maatschappij respecteert diversiteit.

Bij inclusie gaat het over een andere organisatie van de samenleving (wonen, werken, vrije tijd, zorg, dagelijks leven, ...) om zo tegemoet te komen aan de mogelijkheden en noden van alle burgers, ook deze met een handicap. (nvdr: ook in het gemeente- of kerkleven). Hier wordt, in tegenstelling tot “integratie” de maatschappij (de kerk, gemeente) zélf in vraag gesteld. ^{Bron} www.vzwgrip.be

Is inclusie Bijbels verantwoord?

De mens is een sociaal wezen. Vanaf de schepping werden mensen, met de verscheidenheid van man of vrouw, samen erkend. Als sociaal wezen is de mens ook gericht op zijn naaste, hij/zij wil erbij horen. De scheiding tussen mensen en God was het grootste drama dat in de geschiedenis en in onze levens kon plaatsvinden, maar het is niet het einde. Door de zondeval neigt de mens naar exclusie. Alleen wat hij/zij kent en waarmee ze vertrouwd is, aanvaarden ze. De rest kost heel veel moeite en wordt vaak uitgesloten.

Het getuigenis vanuit de Bijbel is, ondanks alle voorbehoud, zeer inclusief. In de organisatie van het dagelijks leven is er :

- * Bescherming van minderheden
- * Bescherming van het leven
- * Tegemoet komen aan de andere : de Joden, vrouwen, kansarmen

Het fundament van de eerste Gemeente bestond ook uit 'inclusie', maar pas als 'traditie' die zeer uitsluitend werkt, overwonnen is. Vooral door Paulus (2 Cor 5:10) hebben we de voorliefde van de Here Jezus voor het zwakke, leren kennen. Maar niet alleen door Paulus. De Here Jezus gaf ons schitterende voorbeelden. Aan de ene kant leerde Hij ons om aandacht te hebben voor de meerderheid en tegelijkertijd de minderheid niet te vergeten. Hun specifieke noden waren voor Hem minstens zo belangrijk. Hij vroeg hen vaak om die te benoemen en dan genas Hij hen. Aan de andere kant gaf Hij onderwijs aan meer dan 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, tegelijk. Zowel het individu als de massa waren altijd gelijktijdig in zijn activiteiten aanwezig.

Dit is één van de moeilijkste taken van leiders en verantwoordelijken in de gemeente of kerk. We mogen het dan ook niet alleen van hen verwachten. We zijn allemaal geroepen om hieraan mee te werken.



Heel vaak horen mensen met een handicap, het individu: "ik heb daar niet aan gedacht, ik wist dat..." Het vraagt vaak veel extra inspanning om niet alleen voor de massa, de meerderheid te organiseren, maar ook aandacht te hebben voor het individu. Dit kost niet altijd heel veel tijd, geld of inspanning, maar alertheid en oefening.

In de brochure: "Word een dakwerker" krijgt u heel veel tips hoe u één van de vier vrienden van de "verlamde man", een individu, kan zijn in uw eigen omgeving.

"Word een dakwerker" vertelt ons hoe we aan mensen met beperkingen kunnen denken.

Dertien verschillende handicaps worden besproken. Te verkrijgen bij G&G

-Thérèse S. (voorzitter G&G vzw)