



1 COR 12-22 'Vele leden, één lichaam'

BELGIE-BELGIQUE
P.B.
3530 Houthalen-Helchteren
12/2526
Erkenningsnummer: P708450

NIEUWSBRIEF Gemeenten en gehandicapten

Driemaand. Tijdschr. : 4^e kwartaal 2014 - Afgiftekantoor 3530 Houthalen Helchteren
V.U.-. Thérèse Swinters – Peperhofstraat 58 – 3600 Genk Tel./Fax 089/38 55 64

In dit nummer

- 1-2** Bezoek aan de Bijbelclub in Eksel
- 3** Data Bijbelclubs
- 3-5** "Gelukkig zijn en handicap" - een Bijbels perspectief
- 6** Werken als vrijwilliger bij G&G
- 7-8** *Persoonlijke reflectie op handicap door Ernest Fransen*

Bezoek aan de Bijbelclub in Eksel (N-Lim)

Een huisje midden in de straat, daar moet ik zijn want de Bijbelclub in Eksel gaat door thuis bij Kelly en Ruben. Wanneer ik aangereden kom, opent Kelly de deur al voor mij. Ze deelt mij mee dat de groep voorbereid is op mijn komst. Even schiet er de vraag door mijn hoofd: "wat zouden ze verteld hebben?" Toch ben ik er blij mee, zo hebben de gasten eraan kunnen wennen dat er een 'vreemde' langskomt. Soms kan dit voor spanningen zorgen bij mensen die moeite hebben met veranderingen. Wat gezond en wat zoets, heb ik als welkom meegenomen; dit wordt geapprecieerd. Ik kom binnen in een grote living waar een lange tafel staat. De eettafel is verlengd met een extra tafel .

Er zitten al een paar gasten en Janien, zij helpt Ruben en Kelly met de Bijbelclub. Na een begroeting, mag ik kiezen waar ik wil zitten en schuif dus gewoon aan. Zo kom ik midden in de groep te zitten.

Het voelt aan alsof je bij mensen op bezoek bent. Een tasje koffie of wat fris en wat lekkers mag er niet ontbreken, heel gezellig. Stilletjes druppelen de andere gasten binnen. Ik ontdek een paar nieuwe gezichten en een paar bekenden die ook trouw naar de Bijbelclub in Genk komen.



Gemeenten en gehandicapten
Peperhofstraat
3600 Genk
Tel. & Fax 089/38 55 64



Website:
<http://www.geng-info.be>
e-mail:
geng@telenet.be



Bedankt voor uw steun
Bankrekeningnummer
335-4146148-26
IBAN BE59 3354 1461 4826
SWIFT: BBRUBEBB

Als iedereen er is, word ik 'officieel' welkom geheten door Ruben en mag ik een beetje vertellen waarom ik hen kom bezoeken. Ik leg uit dat er nog Bijbelclubs zijn in Vlaanderen en dat wij van G&G eens willen kijken hoe het er bij hun aan toe gaat.

Iedere Bijbelclub is anders, de locatie kan verschillen, vb. hier is het aan huis en bij anderen in een lokaaltje van hun gemeente of kerk. Ook de mogelijkheden van de gasten verschilt. Bij deze Bijbelclub merk ik dat alle gasten kunnen lezen, buiten misschien een enkeling. Dit maakt dat deze groep op een heel ander niveau staat dan andere Bijbelclubs waar de meeste gasten niet kunnen lezen en of zelfs niet kunnen praten. Daarom kunnen verantwoordelijken van een Bijbelclub niet zomaar een programma volgen maar eerder een thema uitwerken naar het niveau van hun gasten zodat ieder van hen iets kan oppikken. Ruben geeft het startsein, hij neemt zijn gitaar en samen zingen wij liederen uit Opwekking om de Heer groot te maken. Ruben vertelt niet alleen een verhaal uit de Bijbel, maar door vragen te stellen laat hij de groep nadenken over het thema. Het is heel interactief, ik geniet. Na deze 'studie' gaan we in gebed. Dit gebeurt hier heel fijn. Er worden briefjes naar boven gehaald waarop gebedspunten van de vorige keer opstaan, even wordt hier nog over gepraat: "Heeft de Here verhoord? Moeten wij verder ervoor bidden?" Nieuwe gebedspunten komen naar boven. Leve de vooruitgang, want deze punten worden even later uitgeprint en mee naar huis gegeven. Ik vind dit geweldig en neem dit mee als idee voor de Bijbelclub in Genk. Na nog een lekker tasje koffie nemen we afscheid van elkaar met de belofte zeker nog eens langs te komen.

-Jenny



Bij Kelly en Ruben thuis.
Zij zijn verantwoordelijk
voor deze Bijbelclub

Data Bijbelclubs

Genk

Data Bijbelclubs

⇒ **21/09, 19/10, 16/11, 21/12, 18/01, 15/02/, 15/03, 19/04, 17/05, 21,06**

Altijd om 15 uur in de namiddag

in de Evangelische Kerk Paulus te Genk.

Jacqueline ☎ 0499/29 41 68 of Jenny ☎ 0486/07 48 27

Oost-Vlaanderen

Data Bijbelclubs

⇒ **de datum in december is bekend bij leiding**

In de Christelijke Gemeente LICHT vzw

Blekerijstraat 15 - Oudenaarde

Sara ☎ 0473/76 56 85 of Peggy ☎ 0498/14 74 70

Noord-Limburg

Data Bijbelclubs

⇒ **13/09, 11/10, 8/11, 6/12, 17/01, 14/02, 14/03, 11/04, 23/05, 20/06**

telkens op zaterdag om 14.00 u

contactgegevens:

Ruben en Kelly Dreesen- Hilkens

Ekselsebaan 47 - 3940 Hechtel

☎ 011/74 93 17

Artikel : Gelukkig zijn & handicap deel II

Een Bijbels perspectief

“En God zag al wat Hij gemaakt had, en zei: “het was zeer goed”. Zo had de Here God het bedoeld. Hij, de Schepper van hemel en aarde en alles wat daarin is, was en is gemaakt tot Zijn eer en glorie. De vrije wil van de mens als kroon van de schepping, is het kostbaarste wat de Here God ons, naast het leven zelf, gegeven heeft. God respecteert deze vrije wil zozeer, dat Hij zelfs niet ingreep toen, door deze vrije wil, de mens de meest dramatische keuze op deze wereld gemaakt heeft.

En toen ging het fout. De grootste breuk die er ooit in de geschiedenis zou kunnen ontstaan, gebeurde. Al zou onze aardbol doormidden breken, dat zou nog niet zo erg zijn als de breuk die ontstaan is toen de eerste mens dat ene gebod van God niet gehoorzaamde.

Daardoor was de kloof tussen het schepsel en de Schepper een feit. Hoe zou dat schepsel nog kunnen leven zonder de leiding en bescherming van de Schepper?

En God had een plan. In Zijn Woord lezen we daarover. We mogen verder leven. De Here zet ons in een leerschool voor de eeuwigheid. Hier mogen we ervaren wat het is om onvolmaakt alle pijn en lijden door te komen. Zijn genade is ons genoeg. Paulus wist dat en leerde het ons. Want de breuk met onze Schepper maakt dat we lijden en pijn te verduren krijgen. Onze eigen schuld? Ja en nee.

Vanuit Gods Woord is er heel wat te zeggen over handicap, lijden en pijn. En ik ga hier niet uitleggen wat de oorzaken zijn; niet van onze individuele pijnen, en ook niet waarom die ene keuze aan het begin zulke zware gevolgen heeft, zelfs zoveel eeuwen later nog.

Ik wil wel reageren op het artikel dat we toegestuurd kregen: "Happiness and disability". Hiervan kon u in onze vorige nieuwsbrief een verkorte en vertaalde weerslag vinden.

Een "handicap paradox". De enorme tegenstellingen die we bij veel mensen met een handicap zien. Aan de ene kant de enorme moeiten, beperkingen, pijn, verdriet, eenzaamheid, gevoel van onvolwaardigheid en machteloosheid.

En aan de andere kant de enorme vreugde, betrokkenheid, genegenheid en moed die spreekt uit levens van mensen met een handicap. Hoe kan dat? Mogen we dat voor authentiek aannemen? Is het werkelijk mogelijk om met een handicap een gelukkig leven te leiden? Of is het een façade? Is het geloof dan een manier om alle pijn en lijden fatalistisch naast je neer te leggen?

Laat ik maar eerst duidelijk zeggen dat het geen façade of fatalisme hoeft te zijn. In deze uitspraak ligt direct een opdracht voor al diegenen die van op een afstand naar mensen met een handicap kijken.



*“De dief komt alleen
maar om te stelen, te
slachten en verloren te
laten gaan; Ik ben
gekomen, opdat zij
leven hebben en
overvloed hebben.”*

Joh. 10:10

Ik kan uit ervaring spreken. Ikzelf leef niet met een masker, voor wat mijn handicap betreft. Ik ken en beleef de moeiten en belemmeringen elke dag een beetje meer, omdat ik ook een dagje ouder word. Ik ervaar mijn handicap ook niet als iets wat ik lijdzaam moet ondergaan. Heel mijn leven lang heb ik gezocht naar mogelijkheden om iets goeds te doen met die handicap.

Dit komt zeker ook in bovengenoemd artikel naar voren. Mensen met beperkingen zoeken naar compensaties.

Hoe kan ik laten zien dat ik erbij wil horen, dat ik iets te bieden heb, dat mijn leven de moeite waard is om te leven, dat mijn leven een kostbaar geschenk is, waar een hoge prijs voor betaald is?

Dat is geen fatalisme, geen lijdzaam toezien en afwachten. Dat is leven alsof je geen handicap hebt. Daarin ben je met een handicap niet anders dan ieder ander menselijk wezen dat wil laten zien dat hij of zij iemand is, iets kan, iets te bieden heeft, ergens wil bijhoren.

En dan zijn er momenten van overwinningen, van diepe relaties, van bewogenheid met anderen. Dat is leven. Dat is: “je naaste liefhebben als jezelf”. Een aanrader van de Here God die op hetzelfde niveau staat als: “heb God lief boven alles”. Dat is vervulling en een overbruggen van de breuk. Dat doet leven in overvloed (Jh 10:10) ook voor mensen met een handicap. Dat geeft immense diepe vreugde ook als lijden en handicap soms heel zwaar kunnen zijn.



-Thérèse

Werken als vrijwilliger bij G&G

Vrijwilliger zijn bij Gemeenten en Gehandicapten, het heeft wel iets en je komt nog eens op plaatsen waar je anders nooit komt. Het overkwam mij. Een goed jaar geleden mocht ik met Thérèse naar Stuttgart in Duitsland met de trein. Een hele belevenis, vooral voor Thérèse. Telkens benieuwd of er persoonlijke assistentie beschikbaar zou zijn bij het in-, uit- en overstappen. Thérèse moest hard werken, hele dag vergaderen en voorbereiden, en ik mocht de ganse dag lekker wandelen. Ik moest alleen maar zorgen dat Thérèse overal geraakte waar ze moest zijn.

Dit voorjaar viel de eer me weer te beurt. Ditmaal was de bestemming Servië. De stad waar we moesten zijn was Novi Sat.

We werden afgehaald op de luchthaven door onze gastheer. Na een rit van ongeveer 70 km werden we ontvangen door onze gastvrouw. Het waren ontzettend lieve mensen die zelf een kind met een handicap hebben. Deze mensen houden zich bezig met de begeleiding van mensen die een kind met een handicap hebben en ze doen ook kinderkampen voor de kinderen en hun ouders. Thérèse hield lezingen en getuigenissen die veel indruk maakten op de aanwezigen. Zelf deden we ook indrukken op, die we niet vlug zullen vergeten. Zo was er een bezoek aan een park waar de Donau doorloopt en waar in de tweede wereldoorlog ongeveer dertigduizend mensen levend zijn begraven onder het ijs.

We hoorden verhalen over het mateloze verdriet van ouders van wie het toen 5-jarige dochtertje een slachtoffer was.

En dan de enorme gezelligheid en gastvrijheid van ons gast gezin. Kortom het was enorm boeiend.

Zo kan vrijwilligerswerk zijn, zo verrijkend, zo gezegend en zo goed.

Ook dat is werken voor de Heer.

-Op dit alles zeg ik, Maria Tielens, Amen.



Voel jij je ook geroepen om vrijwilligerswerk te doen?

G&G kan je hulp gebruiken!
Neem dan zeker eens contact met ons op via het nummer 089/38 55 64 of via volgend mailadres
geng@telenet.be

Persoonlijke kijk op handicap door Ernest Fransen

Verantwoordelijke Evangelische Gemeente Immanuel in Houthalen-Oost

“Handicap”, het blijft een gevoelig onderwerp, ook in onze Gemeenten. Hoe kijken christenen naar een handicap?

G&G is dan ook enorm dankbaar voor de bereidwilligheid en de vrijmoedigheid van predikant Ernest Fransen om zijn kijk op “handicap” met ons te willen delen. Hier zijn persoonlijke reflectie:

Voor ik Christen werd wist ik er geen raad mee hoe ik met een gehandicapt persoon moest omgaan. Dat was een hindernis welke ik geen blijf mee wist. In een confrontatie met een gehandicapte was ik zelf eigenlijk de gehandicapte,; ik kon het niet plaatsen.

Nadat ik christen geworden ben heb ik er een beetje meer inzicht in gekregen. Ik kon het namelijk een plaats geven in mijn denken en spreken met die persoon.

Nadat ik met Catia in contact ben gekomen, is er veel anders geworden in mijn omgaan met gehandicapte mensen. Ik ontdekte dat Catia “de persoon in de rolstoel” gezegend was met een enorm bevattingvermogen. Ze was in kennis en in vele dingen mijn absolute meerdere.

Haar oordeelkundigheid en denksnelheid verbazen mij telkens weer tot op de huidige dag. Ook het relativeringsvermogen mag ik alleen maar verwonderd voor kennis nemen. Dat is bij haar gigantisch groot.

Wat kunnen mensen toch veel leren van elkaar.

Door dat deze gehandicapte mensen zo dikwijls gekwetst zijn door opmerkingen van valide personen hebben ze een vermogen ontwikkeld welke hen in staat stelt precies in te schatten welke mensen ze voor zich hebben. En vooral, hun domheid indachtig, het niet aan te rekenen.



Nick Vujicic – geboren zonder ledematen. Door zijn handicap gebruikt God hem om wereldwijd het Evangelie te brengen.

Het is alsof God ons de kans geeft, telkens, en telkens weer te leren omgaan met mensen . Als wij als valide personen hulp kunnen bieden, dan is dat nu precies wat God wil hoe wij met elkaar zullen omgaan. De een zal de andere helpen met de liefde van de Heer.

Mensen met een handicap hebben een zesde zintuig wat hun vertelt of iemands hulp uit het hart komt of niet. Telkens als wij de kans missen, gewild of ongewild verzuimen wij datgene te doen wat God welgevallig is. Hulp die uit het hart komt zien deze mensen, of voelen het aan.

Jezus heeft alle soorten mensen ontmoet, telkens was Hij bewogen tot en met. Het heeft altijd bestaan en zal ook altijd blijven, wij weten het maar al te goed, soms kunnen we hulp bieden en soms zijn we zelf hulpbehoevend. Maar elke kans die niet wordt te baat genomen is een gemiste kans. Als Jezus mensen genas, was het met een bedoeling. Maar God is meer geïnteresseerd in onze eeuwige bestemming dan in de aardse . De eerste duurt namelijk een beetje langer.

**Wilt u het werk van
Gemeenten en
Gehandicapten steunen?**

Uw gift is welkom:
IBAN: BE59 3354 1461 4826

Bedankt & Gods zegen!

Hoe een Christen omgaat met gehandicapte mensen weet ik alleen maar van mezelf. Wel moet ik vaststellen dat we heel veel van elkaar kunnen leren en dat op alle vlakken.

Zelf heb ik onze zuster Therese Swinters eens horen zeggen dat een gemeente zonder gehandicapten een gehandicapte gemeente is. Ik vond dat toen maar een eigenaardige uitspraak, maar het is wel zo.

Als gemeente schieten we op dat vlak schromelijk te kort. Wat zitten er toch pareltjes in het grote leger van God, en ja, soms zitten ze in een rolstoel. En wij valide dommeriken kijken er overheen. Want in de universele Bruidsgemeente van Jezus Christus zitten alle mensen op hun plaats.

God kan iedereen gebruiken ook gehandicapte mensen. Dat heb ik mogen ontdekken.

De genade van God is er voor iedereen, voor elk mens, welk ras of kleur of rang of stand ,de ganse wereld rond. Door genade zijn wij behouden en door genade alleen.

-Ernest