



Word een dakwerker

“Hoe moeten we om gaan met mensen met een beperking?” Dit is een vraag die men al zo vaak gesteld heeft . Welk antwoord moet je daarop geven ? De vier vrienden in het Evangelie naar Marcus 2:1-12 hadden geen brochure. Er zijn zoveel verschillende oorzaken van handicap. Elke persoon met een handicap gaat daar vanuit zijn karakter, opvoeding, thuissituatie, omgeving, anders mee om. Hoe moeten we een antwoord vinden om in de gemeente of kerk, een plaats voor te bereiden zodat ieder, die een duidelijke handicap mee draagt , zich er goed voelt zodat hij of zij zelf hun door God gegeven gaven kunnen inzetten (1 Cor 14:12).

Vanuit Engeland kregen we een brochure die heel veel tips geeft. Wij hebben die vertaald. Een gedeelte van de inhoudstafel laten we hieronder volgen:

Mensen die doof of slechthorend zijn .

Mensen met verstandelijke beperkingen .

Mensen met een spraakgebrek betrekken.

Mensen die in het autisme spectrum syndroom passen,

Mensen met epilepsie ..

Mensen met voedsel intolerantie of allergieën.

Mensen met een gelaats- of met een andere misvorming

Heel wat van de tips die in deze brochure staan, komen voort uit een grote portie gezond verstand, maar soms hebben we een aanzet nodig.

Bestel de brochure “Word een dakwerker” (40 pagina’s) voor 7.00 euro exclusief verzending.



In dit nummer:

Word een Dakwerker p 1

Waar zijn we? p 2

Te snelle reactie p 2

Bijbelclubs P 3

Boekenplank - p 3

Boekenplank P 4





Informatie stand

We staan op 13 april op de stand van de Vrouwendag in Torhout.

1 mei zijn we aanwezig op de Bijbeldag



Te snelle reactie

Rozelinde houdt van zaalvoetbal. Elke woensdagnamiddag heeft ze training. Dus ze interesseert zich ook voor onze nationale voetbalploeg. Omdat de voetbalmatchen nogal laat op tv zijn, nemen we deze op en kijkt Rozelinde ze de dag erna. Ik zat tezamen met haar naar de interviews te kijken die na de afloop van de match gebeuren. Dries Mertens was aan de beurt. En ik had een opmerking: "Wat een kleine!". "Zeg mama", klonk het. "Dat mag je niet zeggen!" "Maar Rozelinde, het is zo!" Ze antwoordde me: "Klein maar fijn". Had ik Dries nu beoordeeld of geoordeeld? Ik denk dat we allemaal soms zo vlug klaar staan met een opmerking. Ik schrok van haar antwoord en ik heb me voorgenomen niet meer zo snel een uitspraak te doen. Het is helemaal niet belangrijk hoe de anderen eruit zien. We weten dat God het hart aanziet. Here, help me. Want onze gedachten zijn niet Uw gedachten. Jesaja 55:8. Laat ons naar de mensen kijken door Uw ogen.

Anne Marcelis



G&G Nieuwsbrief is een gratis driemaandelijke uitgave. G&G stelt zich tot doel de gemeenten/kerken te helpen, de integratie en inclusie van mensen met een handicap te bevorderen. Vaak leven zij geïsoleerd. De gemeenten willen niemand uitsluiten maar zijn zich niet altijd bewust van de behoeften van personen met een handicap. G&G wil een draaischijf zijn van informatie en ondersteuning van en voor zowel de personen met een handicap als van de gemeenten/kerken

1 Corintiërs 12::22

Bijbelclubs

Nieuws uit het *Noorden van Limburg*

DATA: 13 APRIL, 11 MEI, 8 JUNI

Contactgegevens:

Ruben en Kelly Dreesen- Hilkens
Ekselsebaan 47 3940 Hechtel 011/74 93 17

De Bijbelclub in *Genk* komt op de volgende zondagen samen:

DATA:

21 APRIL, (19 MEI 2013 PINKSTEREN) WORDT **26 MEI, 16 JUNI**

Altijd om 3 uur in de namiddag en in de Evangelische Kerk Paulus te

Genk. Thérèse  0477 572399

En de Bijbelclub in *Oost Vlaanderen* gaat door op:

DATUM: ZONDAG 16 JUNI

In de Christelijke gemeente LICHT vzw - Blekerijstraat 15 - Oudenaarde

 Sara: 0473 765685 of Peggy: 0498 147470



Boekenplank

Voor wie Engels leest zijn er een paar heel bijzonder boeken verschenen.

Onze partners in Engeland, van wie we al zoveel hebben mogen leren, schreven dit boek onder leiding van Tony Phelps Jones. Door zijn inzet zijn er in zijn land meer dan 200 Bijbelclubs opgericht waar volwassenen met een verstandelijke beperking geholpen worden om navolger van de Here Jezus te worden en Zijn voorbeeld te blijven volgen. Velen van hen zijn dienende leden van hun plaatselijke gemeente of kerk geworden. God geeft aan ieder van Zijn kinderen op zijn minst één gave voor de gemeente.



Als je niet goed kan zingen, dan maak je toch op een andere manier muziek !

Gemeenten en gehandicapten
Peperhofstraat
3600 Genk
Tel./Fax 089/38 55 64

Bankrekeningnummer
335-4146148-26
IBAN:
BE59 3354 1461 4826
SWIFT: BBRUBEBB

Website:
<http://www.geng-info.be>

e-mail: geng@telenet.be



Meer dan 10 procent van de bevolking, men spreekt zelfs van 15 procent heeft één of andere handicap. . Dat betekent voor België dat er ongeveer één tot anderhalf miljoen mensen gehandicapt zijn. Niet zomaar een beperking maar mensen die dagelijks hun anders-zijn ervaren. Hoe vinden zij hun weg naar het Evangelie?

“Making Church Accessible to All” biedt een sterk argument voor een andere invulling van de manier waarop we de kerk/ gemeente presenteren. Werkend vanuit de Bijbelse basis voor het opnemen van mensen met een handicap, bespreekt de schrijver de obstakels die de kerk in de weg heeft gelegd en kijkt naar de praktische aspecten voor het opzetten van een effectieve bediening.

EEN ANDER BOEK (jammer genoeg ook nog in het Engels) dat we onder uw aandacht willen brengen is : “The Lost Mandate – A Christ Command Revealed”.

“The Lost Mandate” is een oproep aan de discipelen van Christus om de strijd te voeren van deze specifieke - nog verwaarloosde opdracht van de Heer, zoals opgetekend in Lucas 14:12-24. Dit is een niet-glamoureuze sociale , spirituele en nederige opdracht . .

Lezer durf te reageren als u bereid bent om de kosten te leren kennen, te berekenen, een aandeel te nemen in de vervulling van “The Lost mandate”. In het bereiken van de wereld van 1 miljard mensen en hun gezinnen die getroffen zijn door een handicap, *de grootste onbereikte groepering van mensen in de wereld. (italic G&G)*



Verrassend is dat de bredere context van deze opdracht laat zien hoe onze zwakheden Gods gelegenheid zijn om het Evangelie krachtig en effectief te brengen aan een ongelovige wereld. Gods Geest laat zien hoe onze eigen religieuze opvattingen in de weg staan om Gods bedoeling met de minderheden te tonen.

Verweven in de tekst vinden we impressies van het levensverhaal van de auteur. Over de verlossing van God door verlies, pijn, lijden en zwakte. We lezen over zijn levenslange passie voor evangelisatie en zending, in het bijzonder aan de gemarginaliseerden - juist die mensen aan wie Jezus het grootste deel van Zijn tijd en aandacht gaf. Dan'l Markam was medewerker bij Joni and Friends en is directeur bij “Life Without limps”, de bediening van Nick Vujicic

Veel leesgenot!

