



1 COR. 12-22 'Vele leden, één lichaam'

BELGIE-BELGIQUE
P.B.
3530 Houthalen-Helchteren
12/2526
Erkenningsnummer: P708450

NIEUWSBRIEF Gemeenten en gehandicapten

Driemaand. Tijdschr. : 2^e kwartaal 2014 - Afgiftekantoor 3530 Houthalen Helchteren
V.U.-. Thérèse Swinters – Peperhofstraat 58 – 3600 Genk Tel./Fax 089/38 55 64

In dit nummer

- 1 Paasgedachten
- 1-2 Bijbelclubs
- 3-5 Een vrijwilliger of een Vrijwilliger
Getuigenis Catia
- 6 Conferentie:
24 mei 2014
"InGeschakeld"

Paasgedachten

Gewekt

- ✝ niet gewekt alsof Hij sliep
- ✝ niet verdwenen alsof iemand Hem gestolen had
- ✝ niet uitgevonden

Opgestaan

- ✝ niet opgestaan alsof Hij maar wat gerust had.
- ✝ niet door reanimatie tot leven gebracht alsof Hij niet vermoord was
- ✝ niet uitgegraven

Uitgebroken

- ✝ Uit de kaken van de dood
- ✝ Opgebroken in een eeuwig Leven
- ✝ Opedoken bij Zijn vrienden

Uitgesloten



Uit het Duits

Mogen wij uw speciale
aandacht vragen voor
de Bijbelclub in
Oost-Vlaanderen

Bijbelclubs

Noord-Limburg

contactgegevens:
Ruben en Kelly Dreesen- Hilkens
Ekselsebaan 47 - 3940 Hechtel
☎ 011/74 93 17



Gemeenten en gehandicapten
Peperhofstraat
3600 Genk
Tel. & Fax 089/38 55 64



Website:
<http://www.geng-info.be>
e-mail:
geng@telenet.be



Vrijblijvende giften

Bankrekeningnummer
335-4146148-26
IBAN BE59 3354 1461 4826
SWIFT: BBRUBEBB

Genk

Data Bijbelclubs

➡ **27 april, 18 mei, 15 juni**

! opletten niet op paasdag, maar een week later

Altijd om 3 uur in de namiddag en
in de *Evangelische Kerk Paulus te Genk*.

Jacqueline ☎ 0499/29 41 68 of Jenny ☎ 0486/07 48 27

Jacqueline zal vanaf
maart 2014
hoofdverantwoordelijke
van de Bijbelclub in
Midden-Limburg zijn



Oost-Vlaanderen

Data Bijbelclubs

➡ **22 juni 2014, 21 september, 14 december**

In de Christelijke gemeente LICHT vzw

Blekerijstraat 15 - Oudenaarde

Sara ☎ 0473/76 56 85 of Peggy ☎ 0498/14 74 70

Mogen wij uw speciale aandacht vragen voor de
Bijbelclub in **Oost-Vlaanderen**. Deze club werd opgericht
door Sara Govaert Raemdonck. Sara wil dit werk graag
blijven coördineren hoewel de afstand naar Oudenaarde
en de andere medewerkers tamelijk groot is en ze een druk
leven leidt.

Eén van de andere medewerkers heeft de laatste tijd ook
wat moeten afhaken.

Daarom doen we via deze weg **een oproep**:

- ☞ wilt u bidden voor de club in Oost-Vlaanderen
- ☞ wilt u mee zoeken naar extra medewerkers zodat de
Bijbelclub in Oost-Vlaanderen kan blijven door
gaan.
- ☞ wilt u bidden voor de Gastgemeente Oudenaarde,
dat ze helpen de verantwoordelijkheid te dragen
zodat deze club kan blijven bestaan.
- ☞ wilt u bidden voor de dicht bij gelegen gemeente,
dat ze ondersteuning helpen zoeken.

*Heel hartelijk dank voor uw hulp en dat u dit werk een
warm hart toe draagt.*

Ook vanuit **Midden-Limburg** is er nieuws. De Bijbelclub
werd in 2002 opgestart door Thérèse bijgestaan door Jenny
die daar trouw meewerkt. Sinds meer dan een jaar heeft
ook Jacqueline een heel fijne bijdrage. Vanaf maart 2014
zal zij de hoofdverantwoordelijke voor deze club zijn.
Jenny blijft haar inspiratie bijdragen en Thérèse zal
proberen te zoeken naar oplossingen voor de mensen die
buiten de groep betrokken zijn of worden. (vervoer,
afspraken voor gasten die dingen niet zelf kunnen regelen,
enz).



Bijbelclub Noord-Limburg

Een vrijwilliger of een Vrijwilliger

Nee, zo'n onderscheid wil G&G niet maken. Toch zijn we heel erg blij met Catia. Hieronder stelt ze zichzelf voor en kunt u haar getuigenis lezen. We zijn heel bijzonder dankbaar dat Catia ons wil komen helpen in de coördinatie van het hele werk van G&G.

Zij zal als eerste, natuurlijk samen met Jenny en Thérèse, proberen om G&G om te vormen tot een vzw. Daarin zullen allen die op dit moment een groter of een kleiner onderdeel van G&G uitvoeren als vrijwilliger, ook een plekje kunnen krijgen. Hopelijk leert u Catia binnenkort persoonlijk kennen. Maar hier is Catia eerst zelf aan het woord.

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.” (Jer. 29:13)

Hallo, ben Catia.

Mijn naam zal wel eens gaan verschijnen gelinkt met G&G en het is toch leuk om te weten “wie die nieuwe” is. Absoluut geen eenvoudige opdracht om mij voor te stellen, maar ik doe mijn best!

Mijn hobby's en wat ik graag eet, zullen jullie niet zo interessant vinden. Daarom wil ik graag mijn getuigenis delen met jullie. Hoe ik tot bekering gekomen ben, in de hoop dat het jullie mag bemoedigen en nogmaals een bevestiging geeft van hoe genadevol de Heer is.

Ik heb Italiaanse roots en was katholiek opgevoed tot mijn wedergeboorte als christen. Niet echt praktiserend katholieke, eerder “omdat de traditie het voorschreef.”

Je ziet het niet meteen aan mijn foto maar ik heb een aangeboren erfelijke spieraandoening waardoor ik rolstoelgebonden ben. Ik heb opzettelijk een foto gekozen zonder mijn rolstoel want dan zouden de meesten meteen een ander beeld van mij gehad hebben. Het is absoluut geen verwijt, begrijp me niet verkeerd, maar dat is nu de realiteit.

Veel te vaak wordt er gekeken naar wat wij niet (meer) kunnen en daardoor vergeten wat iemand met een handicap wél nog kan.

“People with special needs” noemen ze gehandicapten, mensen met speciale noden maar die noden zijn niet alleen op materieel of verzorgend vlak. Wat ik persoonlijk ervaar en het moeilijkst vind om met een handicap te leven, is het gemis aan liefde & aanvaarding in de maatschappij.



Catia wil ons komen helpen in de coördinatie van het hele werk van G&G.

Ik weet niet of je het datingprogramma op tv gezien hebt over mensen met een handicap? Wat ik zo prachtig vond was dat mensen zelfs met een zwaar verstandelijke beperking, OOK op zoek zijn naar liefde en geborgenheid, net zoals ieder mens.

Het feit dat omgang met een gehandicapte vaak "onbekend terrein" is maakt dat mensen vaak terughoudend zijn. Hoe spreek je een gehandicapte aan? Hoe kan je helpen, waar moet je op letten? Enz. We leven nu meer dan ooit, in een wereld dat streeft naar perfectie en toch krijgt vrijwel iedereen vroeg of laat te maken met handicap.

Enkele jaren geleden, door een tragische gebeurtenis in de familie, viel ik in een donker gat. Een neef van ons verongelukte op amper 27-jarige leeftijd. Dat verlies was voor mij erg moeilijk om te verwerken. Ik had zo veel vragen over de dood en vooral het leven na de dood. Zo ben ik terechtgekomen bij waarzeggers, kaartleggers, spirituele genezers, mediums, enz. Ik vond daar tijdelijke troost maar niets wat mij echt kon verzadigen, toch bleef ik mijn antwoorden daar zoeken.

Daarna volgde een periode van grote eenzaamheid. Mijn verloofde liet me staan zonder uitleg, dierbaren lieten mij in de steek zonder reden. Net wanneer ik mensen om mij nodig had, was er niemand. Ik was opgesloten binnen mijn 4 muren, niet begrijpende wat er opeens allemaal gebeurde! Nog nooit heb ik mij zo alleen en afgewezen gevoeld als toen. Ik riep letterlijk tot God uit in tranen: "God help mij want ik kan niet meer, ik kan dit niet meer aan! Help mij, alsjeblieft help mij, ik ben totaal gebroken en kan niet stoppen met huilen!"

Op een dag deed ik mee aan een spirituele workshop. We moesten samen een meditatie doen: ogen sluiten en inbeelden dat we ons bevonden op het strand. Er zou een persoon naar ons toekomen met een boodschap en daar moesten we na de meditatie over vertellen. Ik sloot mijn ogen, zag mezelf op het strand, voelde de wind waaien en daar zag ik Jezus. Hij nam mijn hand vast en zei: "Je hoeft niet bang te zijn, Ik ben altijd bij jou". Ik schrok zodanig en wist op dat moment dat ik verkeerd bezig was, dat ik daar niet hoorde te zijn.

Vanaf toen heeft Gods Geest mij geleid. Ik begon meer informatie te zoeken over het christendom, christelijke boeken te lezen, luisterde naar preken op het internet. Zo ben ik terecht gekomen bij Derek Prince, hij sprak over bevrijding van de boze en Christus aannemen als je Verlosser. Alles maar ook alles wat met het occulte te maken had, zwierde ik die dag mijn huis uit.



Ik vroeg vergeving van mijn zonden, gaf ik vergeving aan hen die mij gekwetst hadden, nam ik Christus aan in gebed als mijn Verlosser en ik voelde mij VRIJ! Toen besepte ik wat een immens verdriet ik God had aangedaan. Ik schaamde mij diep, Hij die zoveel van mij hield, had ik verraden. Maar ik geloofde dat God mij vergeving geschonken had voor mijn beleden zonden en zo begon ik te groeien in geloof.

Eind april 2013 kreeg ik opeens de drang om mij te laten dopen. Ik zocht op het internet naar informatie en kwam zo terecht op de site van de VEG. Ik stuurde gelijk een mailtje met de vraag of ze mij konden doorverwijzen naar een "kerk" in de buurt waar ik mij kon laten dopen tot christen en hopelijk was er een oplossing voor het praktisch probleem dat ik in een rolstoel zat. Diezelfde dag kreeg ik de gegevens door van Ernest Franssen de verantwoordelijke van de Evangelische kerk Houthalen Oost Immanuel.

Ernest is eind juni bij mij langsgelkomen op gesprek en het klikte meteen tussen ons. Hij zag het zeker zitten om mij te dopen en op 27 oktober 2013 werd ik gedoopt door Ernest! In Ernest zie en voel ik Gods liefde en ik heb op korte tijd zo veel geleerd op geestelijk vlak, allemaal dankzij hem. Hij brengt en houdt me dicht bij God, nog steeds krijg ik van hem Bijbelstudie thuis omdat verplaatsen voor mij moeilijk is en mag ik hem iedere zondag vergezellen naar de dienst, ongeacht in welke gemeente hij moet preken. Zo heb ik al heel wat broeders en zusters mogen leren kennen en dat is gewoon geweldig!



Ik ben verliefd geworden op Christus en wat een eer dat ik Zijn volgeling mag zijn. Hij vond het de moeite om ook MIJ te redden! Niet alleen werd mijn ziel gered maar ook ik als persoon ben volledig veranderd, mijn kijk op het leven en... de mensen. Door in Zijn Woord te lezen, leerde ik God beter kennen en wist ik dat Hij ook van mij hield, net zoals ik ben want Hij heeft mij tenslotte geschapen. Ik leerde te aanvaarden dat mijn handicap geen straf was maar een onderdeel van Gods plan voor mijn leven. Ondanks hoe mensen mij behandelen, hoe ik gezien word in deze wereld, ik weet nu dat ik voor eeuwig geliefd ben! Nooit ben ik nog alleen, Christus wandelt naast mij, Hij draagt mij zoals Hij ons allemaal draagt. Ik kwam tot het besef dat liefde echt het allerbelangrijkste is in het leven, met liefde kan je alle tegenslagen aan... géén groter liefde dan Gods liefde.

G&G was het volgende wat ik op mijn weg kreeg en ik aarzelde uiteraard niet om mijn hulp aan te bieden, wetende wat het geloof kan betekenen OOK voor iemand met een handicap...

Tot gauw & Gods rijke zegen - Catia



Conferentie : 24 mei 2014 – InGeschakeld

Wilt u persoonlijk gevormd worden maar weet u niet door wie of bij wat? Wilt u actief zijn in de gemeente maar weet u niet hoe? Wilt u een impact hebben op de maatschappij maar weet u niet wat de mogelijkheden zijn?

15 organisaties staan voor u klaar met info en workshops om u verder te helpen. Compacter kunnen we het niet aanbieden: één dag, één plek, één oproep: **Bent u InGeschakeld?**

Maar ook u bent een belangrijke schakel in het grote plan van God. Rest dan nog één vraag: Hoe kan u of uw gemeente een versnelling hoger schakelen? We zien uit om met u mee te denken!

Deze dag wordt georganiseerd door de EAV i.s.m. de ETF en Indekerk. Het is een dag van ontmoeting en vorming.

Locatie:

ETF LEUVEN,
Sint-Jansbergsesteenweg 97 – 3001 Heverlee

Wanneer: van 09u30 tot 15u00

Inschrijven kan via de website: www.indekerk.be

→ **G&G kan u vinden onder de workshopssessie 2 om 11u40**

Wat kunnen mensen met een handicap bieden aan de gemeente ? Door medewerkers van G&G

We zijn er van overtuigd dat iedereen in de gemeente gaven en talenten heeft gekregen. Het is een zoektocht om ze te ontdekken en te gebruiken. Daarom willen we leren om mogelijkheden en capaciteiten te zien. We mogen ons blikveld verleggen en minder letten op de tekortkomingen.

Wij stellen er alles op in om de zogenaamde 'normale' te bereiken: 1 op 10 is gehandicapt maar 9 krijgen er mee te maken.

Waarom doen de organisaties niets met gehandicapten? Ze staan er wel open voor, maar beseffen ze waarom het belangrijk is dat gehandicapten betrokken worden?

Kom en doe mee met onze interactieve workshop!

Nota voor in de agenda:

24 mei 2014

Conferentie: InGeschakeld

Schrijf u in en doe mee aan onze workshop:

"Wat kunnen mensen met een handicap bieden aan de gemeente?"